

# HECE TAŞLARI

aylık şiir dergisi

116.on5ekim2024



## hece taşları

aylık şiir dergisi

## yayın yönetmeni

tayyib atmaca

## son okuma

metin özarслан

## kapak fotoğrafı

tayyib atmaca

## muhabbet yeri

haydarbey mh.32077.sokak

armada/2 d blok nu: 6

onikişubat/kahramanmaraş

0535 391 92 50

www.hecetaslari.com

hecetaslaridergisi@gmail.com

10. yıl. 116. sayı 15 Ekim 2024

ISSN 2149-4509. (e-dergi)

## BU SAYIDA

- Avni Doğan / Yas / 3
- Mustafa Yaralı / Niyaz / 4
- Ali Arslan / Bağlandım / 5
- İbrahim Şaşma / Devran / 6
- Durmuş Çetinkol / Kalmış / 7
- Faik Kumru / Leylâ / 8
- Şaban Çetin / Yalnızsın Ey Kalbim! / 9
- Mustafa Ayvalı / Denizin Kızı / 10
- Mehmet Güneş / Türkiye'm / 11
- Afak Şihli / Bu Gece / 12
- Yusuf Özden / Karakoç'a Mektup / 13
- Yemliha Gürlek / Mezar Taşları / 14
- Bərdi Bərdəli / Gəlmişəm / 15
- Aliyar Arslan / Olanlar / 16
- Memik Kömekçi / Peşrevi Zalim / 17
- İbrahim Şahin / Dumansız Yangın / 18
- Mehmet Baş / Canım / 20
- Hayrullah Değerli / İnsanoğlu / 21
- Murat Kahraman / Üşüyor / 22
- Ali Yaşar / Aldanma / 23
- Metin Özarслан / Babamla Hasbihâl / 24

## ● Avni Dođan

### Yas

Asırlık bir ınarın koyu gölgesindeyim  
Bir sükûtun sesi var bir rüzgârın sesi var

Sükût ki alır gider yüce dađlara beni  
Görürüm ki dađlarda devlerin öfkesi var

Derin uçurumlarda kara sevda gezinir  
Kayaların önünde koyu bir gölgesi var

Sonra şehre sürükler beni zalim hayalim  
Ne bir damlası aşkın ne de bir zerresi var

Umudum ah umudum bir sessiz çöl gibisin  
Üzerinde gezinir Hüseyin'in öfkesi var

Uyanıp gördüğüme kendim bile inanmam  
İçine sığındığım bir kuşun kafesi var

Sevdiklerim yetişse teselli etse beni  
Maraş'a döndü gönlüm bende baş dönmesi var

Depremlerden geçmişim yorgunum yaralıyım  
Yüreğim efkâr oldu ölümlerin yası var

## ● Mustafa Yaralı

### Niyaz

İstemem senden gayri ne can ne dost ne yâr,  
İstek küpü dünyalık, olanlardan eyleme.  
Huzurum sende daim, seninleyim bahtiyar,  
Aşk dururken seraba, dalanlardan eyleme.

En nihayet beşerim, unuttur yanılırim,  
İlhamını şeytandan, alanlardan eyleme.  
Dilerim Salihlerle, birlikte anılırim,  
Melül mahzun geride, kalanlardan eyleme.

Kutsallığı zirvede, en mukaddes mayayı,  
Umutsuzluk gölüne, çalanlardan eyleme.  
Yüzümden sıyırıp da, edep erken hayâyı,  
Kendini felakete, salanlardan eyleme.

Bir gönül yaylasında, otlattığı sürüyü  
Aç kurtlara kaptıran, çobanlardan eyleme.  
Nurunla müzeyyen kıl, içte dışta bürüyü  
Keşkilerle saçını, yolanlardan eyleme.

Ey Rabbim senden başka, kimsesi yok bu beni,  
Senden başka her şeyi, olanlardan eyleme.  
Her cihetten, her yüzden, görüp de sevdim seni,  
Can gözlerinin ferî, solanlardan eyleme.

Yaralıyım Allah'ım, devasında yarama,  
Ölümcül virüslerle, ölenlerden eyleme.  
Aşkından izzet buldum, meylettirme harama,  
Özüm sözüm seninle, yalanlardan eyleme.

## ● Ali Arslan

### Bağlandım

*Annem İçin*

Hiçlik âlemindeydin yarattı el-Muktedir,  
Sayılmaz bir ihtimal ile sana bağlandım.  
Şekilden şekle koydu aslımı ol Musavvir,  
Göbek bağımla canı cananıma bağladım.

Ağlayarak geldim ben bu âleme korkuyla,  
Sakinleştirdin beni şefkatli kollarıyla,  
Büyüttün yetiştirdin has sevgi ve sabrıyla,  
Daim sana sığındım muhabbetle bağlandım.

Nice dertler tükendi sürurlu gülüşünle  
Koskoca yaralarım sağaldı sevişinle,  
İhanetleri savdım güç veren öpüşünle,  
Bu hayatım boyunca kalple sana bağlandım.

Doksan dört sene seni o âleme taşıdı,  
Fırakla göz ağladı gönlüm çok sızladı,  
Sen baki oldun her şey hayallerimde kaldı,  
Firdevse uçan mesrur pak ruhuna bağlandım.

Âlemler ayrı olsun bağıımız kopmaz bizim,  
Vuslat için dünyevi terhisimi beklerim  
Bütün sevdiklerimle bekada görüşelim,  
Mukadder gün yakın has duana bağlandım.

## ● İbrahim Şaşma

### Devran

Dost düşenle düşendi, yanan ile yanandı  
Kimi kine tutundu, kimi aşka inandı.  
Ne oldu da Kabil'e, gazez ile donandı?  
Habil'in dudağından kan bulaştı devrana.

Şen kalınan dem oldu, vakit geldi zül oldu  
Gönül var gönül için, ateş oldu, kül oldu  
Her kim ki bir öksüzün, gamzesinde gül oldu;  
Âdemin yüreğinden şan bulaştı devrana.

Bir dost eli değende, kapanmayan yaraya  
Nifak denen illeti, katmayalım araya  
Zuhur etti kardeşlik, ak sarıldı karaya  
Sekarat ikliminde can bulaştı devrana.

Uğraş oldu kalp kırmak, ganimetten bilindi  
Bir ah ile gök sema, kırk yerinden delindi  
Aşkın mübarek hükmü, bir kalemde silindi  
Karın doyurmaz diye zan bulaştı devrana.

Kondurmadım kem sözü, konuştuğum lisana  
Cevabım susmak oldu, nefretini kusana  
El verdikçe düşene, dil oldukça susana  
Sanki hayat üflendi tin bulaştı devrana.

İnsan insana hasret, bir selama bir "hu"ya  
Biz aşkın cemalini, görmedik doya doya  
Safi çeşmeden akan, sırt döndük duru suya  
Gönüller kurudukça kin bulaştı devrana.

İnsana yeter idi, gönlünün pusulası  
Bitsin artık kör nefsin saltanat fasılası  
Kalp kazanmak değil mi, ömrünün hâsılası?  
Bir sağ çıktı bir de sol yön bulaştı devrana.

Vakit birlik vaktiydi, Yunusça bir dem idi  
Yakışanı insana, muhabbetti cem idi  
Lügatlerde güzel ne neredeydi kim idi?  
Gönül öksüz kalanda ten bulaştı devrana.

Irmakları sakındık, gönül dalı kururken  
Yunus'un dost buyruğu, omzumuzda dururken  
Nefis denen belaya, kibir kırbaç vururken;  
Biz olmayı unuttuk ben bulaştı devrana.

## ● Durmuş Çetinkol

### Kalmış

Beni sevdiğini söyleyen diller  
El ele gezdiğim parkta mı kalmış?  
Ben seni sevdim de gönendi eller  
Sevgiler dolarda, markta mı kalmış?

Vefasız sevgili ellere kaçmış  
Güller tomurcukken bülbülüm uçmuş  
Sevginin dostluğun kervanı geçmiş  
İnsanı öğüten çarkta mı kalmış?

Divâne dediler aşkım bilenler  
Bizden beter oldu bize gülenler  
Bayram etti aramızda olanlar  
Sevginin ölçüsü farkta mı kalmış?

Üstün geldi elin pulu parası  
Aşkları zehreden madde yarası  
Beni öldürmenin tek bir çaresi  
Önce sevip sonra terkte mi kalmış?

Bunca yıldır yollarını beklerim  
Bir an durur kalpte yerin yoklarım  
*Güldiken* sevgini özde saklarım  
Göz yaşlarım akan arkta mı kalmış?

## ● Faik Kumru

### Leylâ

kimsenin eline elin değmesin  
nâzenin vücûdun günahsız kalsın.  
sana eğri bakan kabre sığmasın  
fecre erişmeden sabahsız kalsın.

düşmesin kem nazar melek yüzüne  
yatmasın hiç kimse nârin dizine  
basmasın bir fânî ayak izine  
geçtiğin yerlere kokunu salsın.

mâsumca tebessüm körpecik beden  
gözünde tüllenen bu hüznün neden  
huzur şems misâli doğsun âniden  
âşıklar sevinci yüzünden alsın.

sana ilişmesin günahkâr gözler  
sözünün üstüne eğreti sözler  
bir aşk bilmecesi neleri gizler  
meclisin şevk ile âhengi çalsın.

öyküde masalda söylenir ismin  
ömür sayfasında gizemli resmin  
ağyara örtülü mühürlü cismin  
beşer ağacında tılsımlı dalsın.

acılar tatlanır şeker dilinde  
sevgi inşâ olur aşk temelinde  
mürde hayat bulur her gün elinde  
kadim yaralara şifâlı balsın.



## ● Şaban Çetin

### Yalnızsın Ey Kalbim!

Vakt ikindi, yeller esiyor serde  
Eylül bulutları gelip geçiyor  
Sendeliyor ruhum düşüncelerde

Yalnızsın ey kalbim, yapayalnızsın  
Masmavi göklerde kayıp yıldızsın

İçtin ömrünce gam usaresini  
Dinle yalnızlığın soğuk sesini  
Şen şakrak olsa da çepçevre âlem  
Senin nasibindir dünyada elem  
Murat sunar sâki peymanelerde  
Bahtsız olmak varmış sana kaderde

Yalnızsın ey kalbim, yapayalnızsın!  
Hanidir göz nurun, güneşin nerde?

Rüzgâr ince ince üşütüyor bak  
Bıraktı vuslatı mahşere firak  
Razı ol bahtına küsme desem de  
Ey kalbim, dalgalar kaynar sinemde!

Dokunsan yağacak serin gözyaşım  
Değecek buluta dertli bu başım  
Sarı yaprakları saçıyor rüzgâr  
Bahtımca perişan şimdi gülizar

Yalnızsın ey kalbim, yapayalnızsın!  
Uzadı gölgeler harabelerde

An gelir kapanır bu kara perde

## ● Mustafa Ayvalı

### Denizin Kızı

Gün gelir gidermiş, aşkın ah ile  
Sustuğu yerdeyim denizin kızı!  
Hicranın yurdunda bülbülün güle  
Küstüğü yerdeyim denizin kızı!

Kazmışlar kabrimi derin mi derin  
Fehimimde ne dünüm var ne de yarın.  
Şimdi anılarda deli rüzgârın  
Estiği yerdeyim denizin kızı!

Şu kıraç toprağı bağ mı belledin?  
Çeşminden bir damla yaş mı yolladın?  
Hazan bahçesinde kör bir cellâdın  
Astığı yerdeyim denizin kızı!

Bugün baykuşların şanlı düğünü  
Bir gamlı bülbüle sorarsan beni  
Kanlı ufuklarda gecenin günü  
Bastığı yerdeyim denizin kızı!

Sökünce sinenden diğer yarımı  
Unuttum saçların siyah, sarı mı?  
Makûs talihimin şahdamarımı  
Kestiği yerdeyim denizin kızı!

## Türkiye'm

Vuslat nerde başlar, nerede biter,  
Memleket sevdâsı başımda tüter,  
Vatandaki gurbet hepsinden beter;

Târifsiz hüzündür bendeki mâtem,  
Alınyazım, yürek sızım, Türkiye'm.

Öyle bir sevdâ ki kanar içimde,  
Küllenmez ateştir yanar içimde,  
Yıllardır çağlayan pınar içimde;

Coşkusu muhabbet, köpüğü elem,  
Alınyazım, yürek sızım, Türkiye'm.

Turkuaz bir aşkın Al bayrağısın,  
Vatan ufkumuzun han otağısın,  
Hudutlar ötesi sevgi bağısın;

Ne mümkün, bu aşkı yazamaz kalem,  
Alınyazım, yürek sızım, Türkiye'm.

Ata yurdumuzun yüreğinde gam;  
Eksilmiyor çilem, bitmiyor tasam,  
Öksüz ülküleri nasıl anlatsam,

Kader mi, keder mi gözlerdeki nem,  
Alınyazım, yürek sızım, Türkiye'm.

Sakın olmazları isteme benden,  
Ne geçeriz, ne göçeriz biz senden,  
Ölmeyince can ayrılmaz bedenden;

Vatan diye çarpar kalbimiz her dem,  
Alınyazım, yürek sızım, Türkiye'm.

“Esir Türk İlleri” dünde kalırken,  
“Kızıl Elma” dedik Tekbir alırken,  
Gönlümüz yoruldu yol kısalırken;

Yıllar yılı kahır, bir ömür sitem,  
Alınyazım, yürek sızım, Türkiye'm.

Hazana dönse de gönlümün yazı,  
Güneş'i eritir sevgimin közü,  
Bu aşkı bilmeyen anlamaz bizi;

Ne bilsin ki sen “Aslı”sın, ben “Kerem”,  
“Âh etsem” de sevgilimsin Türkiye'm.

## ● Afak Şıhlı

### Bu Gece

Güzel bir hava var yazdı yel esir,  
Hesapsız arzular sabrımı kesir.  
Dolanır etrafta bir sihir, bir sır...  
Hayalim Bakü'yü gezer bu gece.

Dalgalar çağlıyor dengi denk ile  
Sular fısıldıyor bin ahenk ile  
Karışır yeşili mavi renk ile  
Nasıl da mahmurdu Hazar bu gece...

Ulu vatanımın hüsnüne bir bak,  
Bir yanı Tebriz'dir, bir yanı Kazak.  
Olsun bu güzellik yad gözden uzak,  
Değmesin yurduma nazar bu gece...

Vatana yar ol ki, vatanmış yarın!  
Yaşasan bugünden güzelmiş yarın.  
Ben yaza bilmesem, ulu diyarın  
Şiirini melekler yazar bu gece.

● Yaşar Özden

## Karakoç'a Mektup

Kar yağsa da üşümesin Karakoç  
Ebedi Dünyanın sıcaklığında.  
Erenler bağrına basmıştır seni  
Ölçülmez zamanın sıcaklığında.

Bir kerre öldüğün demedin yâda  
Sır gibi sakladın ulvi maksada  
Ölüm yoktur o ölümsüz dünyada  
İlahi fermanın sıcaklığında.

Bilen var mı yalan dünya kimindi  
Aklı olan yolculuktan emindi  
Ağrılar kesildi acılar dindi  
Manevi dermanın sıcaklığında.

Melek miydi Mihriban'ın Karakoç  
Orda gönül gözlerinle ara koç  
Şimdi sen ulaştın sadık yara koç  
Umudun gümanın sıcaklığında.

Yaşar Özden gidişini gördüler  
Yollarını dualarla ördüler  
Giderken sevenler selam verdiler  
Diktiğin çınarın sıcaklığında.



## ● Yemliha Gürlek

### Mezar Taşları

Hayat nedir sualinin cevabın  
Sessiz sessiz söyler mezar taşları.  
Saklar yatanların sırlı ayıbın  
Şikâyet mi eyler mezar taşları.

Eyle kabristanı şöyle bir nazar  
Ölüm uykusuna dalmış her mezar  
Her yaşın duruşu ruhları üzer  
Sızlatır içini mezar taşları.

Gafletten uyarır, hissini al der  
Sen benim yanıma geleceksin der  
Lisan-ı hâl ile nasihat eder  
Uslu uslu duran mezar taşları.

Taşlardaki hassasiyet derinlik  
Cezbediyor her manası narinlik  
Yaklaşınca verir güzel serinlik  
Ruhları okşuyor mezar taşları.

Ölümü uzakta yakında gördüm  
Solun düşüncemi toplayıp dürdüm  
Fikir edip hayallere büründüm  
Fanilik bildirir mezar taşları.

Her geçene bakıp yakının arar  
Ders verir insana, eylemez zarar  
Her mezar başın da kılmış bir karar  
Mahşeri tanıtır mezar taşları.

Bana bak ibret al der gibi bakar  
Sanki yüreklere bir hançer sokar  
Alır akılları maziye takar  
Paslı rutubetli mezar taşları.

Afete direnmiş, yıllara küsmüş  
Ne sıcak dinlemiş nede üşümüş  
Zamanın elinden çok yorgun düşmüş  
Kırılıp yan yatmış mezar taşları.

## ● Bəsti Bərdəli

### Gəlmişəm

Olan olub, keçən keçib deyiblər  
Qüssəni, kədəri atıb gəlmişəm.  
Sevinci dost ilə yarı bölmüşəm  
Kədəri düşməyə satıb gəlmişəm.

Məni sevindirən, könlümü açan  
Məşəl ürəyimdi gur ışıq saçan  
Bir budaq üstündə min çiçək açan  
Şirin arzulara çatıb gəlmişəm.

Unutmaq olarmı ötüb keçəni  
Unutmaq olarmı ürək seçəni  
Şeir cilovlayıb nə vaxtdı məni  
Sonra qabağına qatıb gəlmişəm.

Kərəmi olubdu sazın naxışı  
Çiçəklər bir ürkək qızın baxışı  
Ələni nur kimi yazın yağışı  
İslənib üstbaşım batıb gəlmişəm.

Məxmər çəmənlikdə dərdim hər gülü  
Tikansız görürəm burda hər gülü  
Biraz yuxuluyam, bir az mürgülü  
Elə bil cənnətdə yatıb gəlmişəm.

## ● Aliyar Arslan

### Olanlar

Revaçtalar boy boy pozları vardır  
Edep sermayesi küfür olanlar  
Ağza sığmayacak sözleri vardır  
Adabı doğuştan sıfır olanlar

Hal ve hareketi kindara yakın  
Her zaman oturur mindere yakın  
Sakalı sünneti dindara yakın  
Lakin vicdanında kâfir olanlar

Uzatmış sakalı sarıklı başı  
Her zaman saklıdır elinde taşı  
Allah, Allah deyip can almak işi  
İblis ülkesine sefir olanlar

*Aliyar'*ım koca dünya dar şimdi  
Cehaletlik insanlığa şer şimdi  
Bu hal ile yaşanması zor şimdi  
Şaşırılmış kalmışlar safir olanlar

## ● Memik Kömekçi

### Peşrevi Zalim

Nefsimle güreştim belimde sızım  
Peşrevi zalimin eline düştüm.  
Tevekkül eyledim kesildi hızım  
Savruldum lodosun yeline düştüm.

Bağlandı yollarım kendimden geçtim  
Bir kırık kanatla yarlardan uçtum  
Tanıdım celladı zevaldan seçtim  
Çağlayan deryanın seline düştüm.

Ağardı saçlarım ateşim söndü  
Defter-i kebirim kömüre döndü  
Şu yalan dünyada چراغım yandı  
Eridim Hazar'ın gölüne düştüm.

Nefsimle yarıştım deniz kürüdü  
Sevdiğim faniler hakka yürüdü  
Limanlar tutuştu göller kurudu  
Şu yalan dünyanın külüne düştüm.

Körelde gözlerim nuru aradım  
İsrafil elinde süru aradım  
Musa'nın yolunda turu aradım  
Ot bitmez dağların keline düştüm.

*Köşkeroğlu* hırsı harda bıraktım  
Tutuştı kafesim narda bıraktım  
Nefsimle güreşi yar'da bıraktım  
İlahi adalet yeline düştüm.

## ● İbrahim Şahin

### Dumansız Yangın

Mülteci bir kalp ile el pençeyim kapında  
Ne bir ses seda gelir ne de bir ışık sızar;

Ruh gurbeti içinde her ânım bir heyelan  
Çölde susuz gibiyim, yangında kuru bir dal  
Sel önünde enkazım, çakal ağzında ceylan  
Beni bu keşmekeşin pençesinden çekip al

Al ki avuçlarına, alnımdaki bu ateş  
Helâk edecek beni kâbusun kucağında  
Hücrelerimde özlem, dipsiz mağmalara eş  
Dumansız bir yangınım keşkeler ocağında

Ruhum bir mengenede “gel” muştusunu bekler  
Kaç asır sürer söyle hüküm giydiğim hasret  
Ucu yanık mektuptur kapındaki dilekler  
Dinmeyen figânlarım işler gönlüne elbet

Maziye dair sesler uğuldarken eflâkta  
Yüreğim hayallerle demlenmiş umut solur  
Yağmalanmış bir ava dönmeden bu avlakta  
Beni bu cendereden azâd eyle ne olur

Azâd et ki güneşle ben batarım her akşam  
Her gece boğazımı sıkan albastı sanki  
Taşınırım sabaha hicranla sırlıslıkla  
Sensizlikte mum gibi eriyorum inan ki

Nice yalvarsam reva nice çırpınsam haktır  
Ruh dünyamı tarife kelamım âciz kalır  
Beni böyle Mecnun’a dönüştüren firaktır  
Söyle nasıl eylesem mesafeler azalır

Ne hasta ne sayrırım ne de senden gayrırım  
Tarifi mümkün değil düşürdüğün bu hâlin  
Bir garip fermân ile ikliminden ayrırım  
İzini sürüyorum vuslat denen muhalin

Yasak ağaçtan düşmüş bir ananın kuzusu  
Sürgüne hüküm giymiş babanın evladım  
Emzirir inancımı sonsuz visal arzusu  
İftirâk çöllerinde bir meczûb feryadım



Aşım acı ve tuzsuz, sularım mayhoş şimdi  
Sırtımdaki bu kambur çatırdadır belimi  
Aklım karmakarışık, yüreğim bir hoş şimdi  
Müjde bekliyor gibi beklerim ecelimi

Her nereye yaslansam soluduğum gurbettir  
Menziller hep eğreti, hânumanlar eğreti  
Nefesler güneşte kar, rûhun payı fetrettir  
Ömür ânın peşinde, âşiyânlar eğreti

Söyler misin, yâd eller tutkununa revâ mı  
Revâ mıdır bir ömür yüzünden mahrum kalmak  
Cana layık gördüğün yalnız düş ve hülyâ mı  
Yapayalnız, bîçâre, umut ufkuna dalmak

Sitemkârım diyerek kırmazsın kalemimi  
Bilirim merhametin adaletinden yüce  
Duyarsın inancıyla dinmeyen elemimi  
Dalarak maveraya iç çekerim her gece

Yûsuf'a zindan neyse Züleyhâ'ya o saray  
Sürgününe dünyâ o, odur nefes ve hayat  
Kıvrır hücrelerim doğsa diye dolunay  
Bahtımdan karabulut çekilip gitmez heyhât

Doldur ihsân tasını içeyim yudum yudum  
Çaresizlik çiledir âşığın yüreğine  
Kerem eyle çağır da tükenmeden umudum  
Vâsıl olsun meftûnun gönlünün ereğine

Her nefesim bir niyâz teveccüh umar Sen'den  
Lütfeyle de gönensin muhabbetin mâbedi  
Cevr-ü cefâ etsen de tutkun'un olan bende'n  
Kapının eşğinde dilencindir ebedi

Mübtelâ-i mâşukum, ipe çeksen uslanmam  
Baldıran versen bile şifadır der içerim  
Düşürsen gözlerinden gayrısına yaslanmam  
Hayat sendedir diye infâzını seçerim

Demle serâbı sâki, bakma yüzüme öyle,  
Kaybetmişim vahâyı kem kaderin izinde  
Ne konulur kadehe bu meyhanede söyle  
Sükût kol geziyorken dilbâzının sözünde

Mülteci bir kalp ile kalakaldım kapında  
Ne bir ses seda gelir, ne de bir ışık sızır!...

## ● Mehmet Bař

### Canım

Zamanın yeline kapılıp her gün  
Kendini kendinde unutma canım.  
Bir derin rüyaya çakılıp her gün  
Gönlünü gafletle uyutma canım.

Şekiller dönüşür zaman deęişir  
Küçük fidanlar büyür gelişir  
Her şeyler bulunur her şey yetişir  
Kalbini yâdlara okutma canım.

Gözlerin sıladır bakışın gurbet  
Var mıdır cihanda aşk gibi devlet  
Çökerken kalbine bir kara kasvet  
Ruhunu bedende kurutma canım.

Cihanın neşesi gamı hep boştur  
Gönüller kazanmak hepsinden hoştur  
Can bedenden bir gün uçacak kuştur  
Her ipi kalbine dokutma canım.

Güzeller geldiler neşe saçtılar  
Koşarak gittiler daęı aştılar  
Deryayı geçtiler çölü şaştılar  
Tutuşan ateşi soęutma canım.

Yapıştı yakama dünya telaşı  
Unuttum her şeyi ekmeęi aşu  
Durmadan akarken gözümün yaşı  
Kendini boş yere avutma canım.

## ● Hayrullah Değerli

### İnsanoğlu

Rabbimiz yaratmış eşsiz doğayı  
Hakikat gözüyle gör insanoğlu  
Lütfetmiş insana suyu havayı  
Allah'a şükredip dur insanoğlu.

Yağmurlu bulutlar dolanır dağa  
Boşaltır suyunu bahçeye bağa  
Yeşile bürünür sararmış doğa  
Kendini kendine sor insanoğlu.

Yetişir dağlarda türlü çiçekler  
Rızkının peşinde koşar böcekler  
Tarlayı süsleyen al gelincikler  
Hepsi Allah Allah der insanoğlu.

Toprak ana gibi bir yâr bulunmaz  
Kimler basıp geçti hepsi bilinmez  
Çok şey anlatır da amma duyulmaz  
Eğil de bir kulak ver insanoğlu.

Doyumsuz doğanın bulunmaz eşi  
Elle tutulmayan hayali düşü  
Yararlansın diye Ay'ı Güneşi  
Yaratan bir kuvvet var insanoğlu.

*Kul Hayrullah* der ki kötüdür zaman  
Fesat iyiliğe vermiyor eman  
İnsanın nefsidir kendine düşman  
İman elimizde kor insanoğlu.

## ● Murat Kahraman

### Üşüyor

Kimsezi bir çocuk bak Üsküdar'da  
Gecenin bir vakti, yalnız, üşüyor  
Takvimler asılı, dursun duvarda  
Kızkulesi, yarım bir ay düşüyor  
Aylardan habersiz şu insanlar da  
Çoğuna azıcık bir pay düşüyor.

Büyük san'at, zira San'atkâr büyük  
O'nu anlamayan kelpler üşüyor  
Taşınır kalplerde yüksünülmez yük  
Büyük yerden hayy O haylar düşüyor  
Bilen yorulmazmış; mukaddes o yük  
O yükten payıma aylar düşüyor.

Düşer aylar düşer, düşmek kaderi  
Ne kadarsa kader, kader üşüyor  
Kızkulesi şahit ilk günden beri  
Her gece denize aylar düşüyor  
İşte Üsküdar'da Halil'in Yeri  
Fotoğraftan kalan paylar düşüyor.

## ● Ali Yaşar

### Aldanma

Aldanma edepten dem vurduğuna  
İnsan eksiğini dile getirir.  
Güya gözü yoktur dünya malında  
Her sözü paraya pula getirir.

Hatır bilmeyene verirsen değer  
Sallanır tepene çıkarmış meğer  
Nasihatten nasip almazsan eğer  
Bir musibet seni yola getirir.

Efendim bahtında varsa garabet  
İstediğin kadar kendin harab et  
Cahil ile eylediği muhabbet  
Kâmilin başına bela getirir.

*DostAli* bilmedim insan işini  
Yüzüne gülse de biler dişini  
Bu devirde satıp öz kardeşini  
Türlü yalan ile al'a getirir.



## ● Metin Özarslan

### Babamla Hasbihâl

İçimde yokluğundan beslenen ince sızı  
Bir sızı bedenimi sarmalar sarar baba  
Emeğine karşılık vermedik çam sakızı  
Sensizlik dolu hayat ne işe yarar baba

Dünya ateşten çember dönüyor acı keder  
Aldığımız her nefes kahır, intizar baba  
Istrap sarmalında yutulan diller ne der  
İnsanlık kendisinden ne diye bizar baba

Pir ü pak hem günahsız dolaşarak indinde  
Her fani fazileti kendine yontar baba  
Tekebbürle yüzdüğü merhametin bendinde  
Tartamaz günahını terazi kantar baba

Zulmün elinde heder nice günahsız insan  
Dünya bir vahşiliğe öyle kör bakar baba  
Hangisine ağlasan hangi birine yansın  
Bu ateş hepimizi içinden yakar baba

Kışa kesen ruhumuz tufan, boran, dolu kar  
Yemyeşil anlarımız sensiz sonbahar baba  
İçine yağar yağmur kurumada ırmaklar  
Hem yetimiz hem öksüz bize kim bakar baba