

HECE TAŞLARI

aylık şiir dergisi

120.on5şubat2025

hece taşları

aylık şiir dergisi

yayın yönetmeni

tayyib atmaca

son okuma

metin özarslan

kapak fotoğrafı

ibrahim hakkı gündoğdu

muhabbet yeri

haydarbey mh.32077.sokak

armada/2 d blok nu: 6

onikişubat/kahramanmaraş

0535 391 92 50

www.hecetaslari.com

hecetaslaridergisi@gmail.com

10. yıl. 120. sayı 15 Şubat 2025

issn 2149-4509. (e-dergi)

BU SAYIDA

- İbrahim Baz / Maraş'ın Gözyaşları / 3
- Ahmet Efe / Heyhâte Heyhât / 4
- Rifat Kütük / Mersiye / 5
- Basri Doğan / Dua / 6
- Afak Şihli / Menekşe / 7
- Ahmet Çelebi / Muhacir Kuşları / 8
- Ahmet Kâfi / Gazel-5- / 9
- İbrahim Berber / Sessiz Bir Çığlık / 10
- Əkbər Qoşalı / Çıxar / 11
- Selim Lale / Gazel / 12
- Süleyman Abdulla / Nədənsə / 13
- Olgun Albayrak / Çarkıfelek / 14
- Ömer Karayılan / Prenses Mutlaka / 15
- Şükrü Ünal / Son Çâre / 16
- Şemsullah Aqayi / Bir Arxa Getmir / 17
- Selman Bilgili / Bedel / 18
- Satılmış Şen / Rüzgâr Saatleri / 19
- Casim Babaoğlu / Güle Dost / 20
- İsmail Bingöl / Bir Gün Gelir Göçer Gider / 21
- Mustafa Işık / Eski Zaman Meseli / 22
- Vahit Arslan / Şair ve Söz / 23
- İlhan Nazik / Şair Dönmüşüm / 24
- Metin Özarslan / Asya İçin Hoyratlar / 25

● İbrahim Baz

Maraş'ın Gözyaşları

Şair şehri Maraş'ın ağladığı an şimdi
Bir bak çarşı pazarı yıkıldı viran şimdi

Şubatın altısında dördü on yedi gece
Ölüm yağdı göklerden durmakta zaman şimdi

Yıkıldı yandı Maraş koca bir küle döndü
Bu güzel gül şehirden kalan bir duman şimdi

Kubbeler minareler yıkıldı birer birer
Kısık sesle okunur sela ve ezan şimdi

Alt üst oldu haneler nice ocaklar söndü
Kalan gözü yaşlılar diler el-aman şimdi

Binalardan büyükçe nice insanlar göçtü
Cenneti koklar idik sanki kabristan şimdi

Kurudu göz yaşları ağlayamaz oldu göz
Âh eden bir nefestir feryad u figan şimdi

Göbek adı istiklal olan kahraman şehrin
Geceleri zifiri gündüz de zindan şimdi

Canının yarısını toprağa gömenlere
Artık yalan dünyada yaşamak yaman şimdi

Köklerinden söküldü göçebe oldu millet
Göçmen kuşlar misali yollara revan şimdi

Yüreğim alev alev dört yanı yangın yeri
Her alev bir yiğide yazılmış destan şimdi

Gül yüzlü gül kokulu Seyithanoğlu Ali
Göçtü şehit olarak cennette civan şimdi

Hocaların hocası koca Yaşar Alparslan
Dualarla cenneti eyledi vatan şimdi

Gözleri güler idi Mustafa Şekkelî'nin
Virdi kanat eylemiş Uçmak'ta uçan şimdi

Maraş senin göz yaşın büyütür edeler
Göğsümüzde madalyan dertlere derman şimdi

Ey Maraş sen üzülme kopmaz kalbimiz senden
Vatan sevgisi bize Resul'den ferman şimdi

● Ahmet Efe

Heyhâte Heyhât

Hep boşa geçirdin ömr ü hayatı
Kadrini bilmedin, heyhâte heyhât!..
Önünde dururken cennet beratı
Uzanıp almadın heyhâte heyhât!..

Her vakt-i seherde uykuya daldın
Bir kuytu köşede hülyaya daldın
Başını bir nice sevdaya saldın
Deryaya dalmadın heyhâte heyhât!..

Okuyup ilm ile olmadın âmil
Cehl ile olunmaz insan-ı kâmil
Dostum dediklerin serâpa cahil
Bir vefa bulmadın heyhâte heyhât!..

Kaplamış ruhunu hem öfke hem kin
Neyleyim bu yüzden kalmadın sakın
Binlerce günahı işledin lakin
Saçını yolmadın heyhâte heyhât!..

Söktün binaların kilit taşını
Vurdun acımadan sevda kuşunu
Seyrettin yetimin şu göz yaşını
Bir vakit silmedin heyhâte heyhât!..

“Zorlama olur mu?” deyip de dinde
Öyle kalakaldın nefsin ininde
Bir gün ihlas ile, huşu içinde
Tek namaz kılmadın heyhâte heyhât!..

Tıpkı iblis gibi “ben” deyip durdun
İktidar uğruna hayaller kurdun
Zil taktın boynuna zavallı kurdun
Açlığı bilmedin heyhâte heyhât!..

Zâlimler yurdunun sen misin şahı
Titremez yüreğin duysan da ahı
Pervasız işlerken bunca günahı
Sarıp solmadın heyhâte heyhât

Âkiller ayırır eğriyi, düzü
Gel Hakk’tan gayrıya çevirme yüzü
Belki ağırcadır Ahmed’in sözü
Hiç nâdim olmadın heyhâte heyhât!...

● Rifat Kütük

Mersiye

Bir gün diner elbet bu sert rüzgârlar
Mühürler savrulan ömrümü ölüm
Hayatın şarkısı usulca susar
Sağır bir sessizlik olur son günüm

Gözlerimden kalkar esrarlı perde
Ya bir akşam vakti ya da seherde
Yekpâre aşk olup düştüğüm yerde
Donmuş hayallere döner gördüğüm

Yaslı niyazlarla yüklenir dengim
Toprakla sırlanır silinir rengim
Zamanın sazında biter ahengim
Değişmez ölümün verdiği hüküm

● Basri Dođan

Dua

Gönülden süzülen, dökülen dile
Bir satır, bir hece yazımız olsun
Muhabbet kıvamı hayra vesile
Şu fani dünyada izimiz olsun

Gökyüzü dönüşür durgun denize
Bulutlar alçalır üzerimize
Derin bakışlarla bakıp yüz yüze
Dostu incitmeyen nazımız olsun

Mazlumun yüzüne konan sevince
Umudu sağalım şafaktan önce
Korkuya kapılsın zalim görünce
Şimşekten ziyade hızımız olsun

Buğulu gözlerle gülümseyerek
Yaralı her kalbe dokunmak gerek
Zayıfa, düşküne kol kanat germek
Merhamet en ulvi hazımız olsun

Aşk ile coşsa da heyecanımız
Unutmak en vahim imtihanımız
Sevdaya kayıtsız ne bir ânımız
Ne ilkbaharımız, yazımız olsun

Her harfin içine dürülen mana
Atılmış namedir akan zamana
Tek mısra olsa da sevgiden yana
Gönül meclisinde sözümüz olsun

Tamahkâr nefsine pay vere vere
Biriken hesaplar kalır mahşere
Alnımız tertemiz varıp Kevser'e
Rasul'e bakacak yüzümüz olsun.

● Afak Şıhlı

Menekşe

Gezeydim yurdumda gülü, gülşeni,
Bihuş eyleyeydin ıtrınla beni.
Okşayıp incecik leçeklerini,
Seni göndereydim yara, menekşe!

Aşıktın çimene, aşıktın güle,
Düştün aşk oduna sen bile-bile.
Nedir ah çektirsin derinden böyle?
Var mıdır kalbinde yara, menekşe?

Seni biganeler derip atmışlar,
Çiçekli yazına hazan katmışlar!
Belki de aşkını pula satmışlar,
Çekilmiş yüreğin dara, menekşe!

*Afak'*ım, içimi bin ümit sarar,
İsteğim bir deniz, kafesimse dar.
Bakma ki aevli bir vatanım var
Düşmüşüm borana, kara, menekşe!

● Ahmet Çelebi

Muhacir Kuşlar

Muhacir kuşların göçme zamanı,
Bulutlar hıçkırır, asuman ağlar.
Yola revan olur hasret kervanı
Deli rüzgâra yaslanır dağlar.

Tek bir harf duyulmaz tutulur diller,
Rıhtım da sallanmaz olur mendiller,
Karanlığa söz diyemez kandiller.
Gençliğe doymadan devrilir çağlar.

İster de göremez giden geleni,
Acıyla kıvranıp yürek deleni,
Herkeste acele nedir nedeni?
Menzile ermeye can atar sağlar.

Takvimde miadı dolan her yaprak,
Dinleyene neler söyler dön de bak.
Bermurat olmayı vuslata bırak.
Yoldaş olur şavkı vuran çırağlar.

Elveda dediğin onca hatıra
Yazmak istesen de sığmaz satıra.
Yükleyip götürsen yüz bin katıra.
Her şeyi defteri kebire bağlar.

Konup göçeni çok burası gurbet,
Avuç açıp bekler asıl memleket.
Herkes ana yurda varır nihayet,
Zamansız ayrılık yürekler dağlar.

● Ahmet Kâfi

Gazel - 5

gözlerini karartıp, kılma bir nazâr öyle
alevler doğur da gel, külüme bundan böyle

herkes konuyor aşka, konuyor yoruldukça
konsun hâkim bir lûgat, dilime bundan böyle

olmuyor sensiz cânım, hayat bir saçma tüfek
adınla garkolayım, ölüme bundan böyle

geçti bu ömrüm nâdân, buğday benzinde un un
bir cîn bakar, fukarâ, elime bundan böyle

ahmed'in kederinden, oldu nâlân, ben *kâfi*
kim gösterir tebessüm, gülüme bundan böyle

● İbrahim Berber

Sessiz Bir Çığlık

Seni bu kadar derin düşünmek akla ziyan
Diyenler desin varsın sen yine füsunkârsın
Fırtınalı bir deniz kapkara bir asuman
Canıma kastetse de elindeki kadehten
Bir iksirdir sunduğun hayata tutunduğum
Çünkü ona ellerin değmiştir göz ucuyla
İşte ben ey Meryem'in aksi gibi bir suda
Gözyaşını döktüğü bir karanlık kuyuda
Geleceksin diyerek beklemekteyim seni

Bir bıçak sıyrıyor kemiğinden etimi.

Bir çölün ortasında güzergâh vahayadır
Ben yolumu şaşırdım gönül fırtınasında
Bir dünya kuruyorum safiyane seraptan
Bir hurma ağacının gölgesi cennetimdir
Sesini duymuyorsam yokluğun cehennemim
Rüyalar aleminde rastladığım Mecnun'un
Leyla değildi Mevla dediğine şahidim
Demek ki çok sevince ulaşıyor Rabb'e
Daha ne kadar sürer içimdeki dağdağa
Bu telaş bu eziklik bu gurbet keşmekeşi
Benim bu yalnızlığım kavuşurken dağ dağa.

Benim sessiz dünyamın hem öksüz hem yetimi

Su zonklayan başımın geçmeyen ağrısına
Acep çare olur mu bir otacı nefesi
İbreti âlem için gözlerinin önünde
Ey yar işte göğsümün parçalanmış kafesi
Kan revan yollarında Ukba'nın yolcusuyum
Önümde bir okyanus ardında sıra dağlar
Bana sığınacak yer bırakmadı talihim
Artık en saf arzumun kolu kanadı kırık
Bir viraneye dönen kim mamur eyleyecek
Şu sürekli kanayan kabuk tutmaz yaramı

Şu biçare gönlümü ıssız memleketimi.

● Əkbər Qoşalı

Çıxar

Hər gün verilməmiş bir salamım var,
hər gün gördüklərim gözümdən çıxar.
Mənim bu dünyadan bir alasım var,
bir də bir adam var sözümdən çıxar.

Dillər var adımı təzə saxlayıb,
gözlər var üstümdə nəzər saxlayıb,
Bir qəlbi sınıq qız nəzir saxlayıb,
onun da həsrəti dözümdən çıxar.

Dedilər yol getsən yorulmaq qalar,
Elə oturub da qocalmaq olar.
Dəli arzuların bacarmaq olar,
İlahi, sən məni özümdən çıxart.

● Selim Lale

Gazel

Biz harâbât ehliyiz kim yurdumuz vîrânedir
İltifât yok sîm ü zerr'e gönlümüz kâşanedir

Kûşe-i mihnetde çektik yâr u ağyâr çillesin
Silmişiz dilden sivâyı şânımız âzâdedir

Olmuşuz gülzâre bülbül, nâlemiz Yâ Hû bizim
Görmüşüz hicrân hicâbın dîdemiz giryânedir

Bakmayız nâdân sözüne râhımız aşktır bizim
Başımız mürşîd'e bağlı kesretten bigânedir

Hem mefûn-i dilârâyız dîvâne-tek gezeriz
Yandı bu dil şeydâlandı yürek bin bir pâredir

Zevâl bulsa bir dem firâk hemdem olsak yâr ile
Sayhamız arşa uzanır nâlemiz mestânedir

Fâş etmeyiz sırrımız her dost görünen yüze
Mülk-i dildir meclisimiz nâzımız ol yâredir

Selim-i bî cân göründüm cümlelerin ahkârıyam
Dinmez ebed nâlîşimiz kiblemiz gülzâredir

● Süleyman Abdulla

Nədənsə

Göylərin altında, yerin üstündə,
Cəng atıb evlərin damı nədənsə.
Əvvəl bal dadırdı meri-meyvəsi,
İndi kəpək dadır tamı nədənsə.

Gör, necə yandırır günəş dağları,
Yaman tez saraldır rüzgar bağları.
Mey kimi süzərdik buz bulaqları,
Zanbaqdan düzəlmir camı nədənsə.

Dəyişib zəmanə, insan dərdi çək,
Çoxları yolçunu qoyur yolda tək.
Adama bir kimsə eyləməz kömək,
Nəsihət eyləyər hamı nədənsə.

Külünü gözüne tut, sər xəfifcə,
Keçər yan-yörənə bir şər xəfifcə.
Biri pərvanəyə gülər xəfifcə,
Ağladar sozalan şamı nədənsə.

Çətin anlaşılacaq həyatın dili,
Düşər könlümüzdə qəmin ən zili.
Ehtiyac içində ölər aqili,
Yaşar kefi içində xamı nədənsə.

Elə əyyamdı ki, nə öl, nə yaşa,
Kimsə irad tutmaz hər ağılçaşa.
Yaltağı, satqını keçər dörbaşa,
Qalmaz igidlərin namı nədənsə.

● Olgun Albayrak

Çarkıfelek

Sen ki iřret içinde gönlünü řen edersin,
Suretini ebedî güldürür mü bu felek?
Her sakinin peřinden hülyalara gidersin;
Nice mecnun sıfatı öldürür mü bu felek?

Cemřid'in kadehinden nûř edersin gün gece.
Dilinde hoş terennüm, sözcükler hece hece...
Hangi aşklar fanidir, hangisi ondan yüce?
Âřığı adım adım oldurur mu bu felek?

Kaç mertebe geçirdin İsm-i Cemil anarak,
Masivayı terk edip Hak aşkına yanarak?
Ömrünü telef etme, seraplara kanarak.
Gözündeki perdeyi kaldırır mı bu felek?

Gel, hüznü yellere kapılma erken erken;
Her mevsime řahit ol, řükür lokması yerken.
Sonbahara varır da üzerine titrerken,
Elindeki goncayı soldurur mu bu felek?

● Ömer Karayılan

Prenses Mutlaka

Gün vurunca dökülür kirpiğinin gölgesi,
Atlastan duvarına, elmastan odasının.
Şarkısını çağırır çoktan üşümüş sesi,
Çocukluk günlerinin, imkânsız sevdasının...

O bir hayat büyütür rahminde anıların,
Tenezzülsüz bir hayat, dünyadan çok uzakta.
Saçlarını örerken bahtına yağan karın,
Yüreğinde bir söz var; "Bir gün elbet, mutlaka!"

Bir umut, düşlerinde, henüz hiç yaşanmamış,
Bir yarın, ertelenmiş, göğsünün bohçasında.
Elleri tutulmamış, saçları okşanmamış,
Kitaplara saklanmış yangınlar arasında.

"Yaşamak sancımaktır!" yazıyor sözlerinde,
"Yaşamayı atlatmak, senin ölüm dediğin!"
Kapattı sayfaları, bir bulut gözlerinde,
Kapattı gözlerini yeniden açmak için.

Saçlarını sarıyor, saçları sararıyor,
Düşlerinde her gece... bastığı yer yemyeşil...
Günden alacağını gecelerde arıyor,
Ve yıldızlar elbette hesaba dâhil değil.

Oysa ki muallakta sarındığı son umut,
Oysa ki devriliyor güneşinin gövdesi.
Üstünde atlas kefen, elmas oda bir tabut,
Gün battı, kararıyor, kirpiğinin gölgesi...

● Şükrü Ünal

Son Çâre

Gavvâs-ı deryâ olmuşum, tamâhım bir inci dânesidir
Bu gayret, bu emek vallahî samîmî aşkın nişânesidir

Ne zevk alır bilmem ki yâr gönlüme eziyyet vermekten
Halbuki bu mâsum gönül bilse meserret kâşânesidir

Yolun yitirip dağlara düşse garip yâr bayram mı edecek
Nasıl ki Mecnun Leylâ'nın, Ferhat Şirin'in dîvânesidir

Feryâdı âvâza dönmüştür yankılanır bak dâğ u taş
Şu yanık türküyü duy ki gönlümün mestânesidir

Âleme anlatamam sırrını bu sevdânın ketûm olmam gerekir
Hikâye-i âşık sözlerin sükût eylediği derin bir aşk efsânesidir

Bilemez hiçbir kimse başkasının derûnunda ne gizli
Âlemin zevk ü sefâ sürdüğü yer garîbin tek çilehânesidir

Dermânı bu derdin Lokman'da, yâhut İbn-i Sînâ'dadır
Bilmem ammâ belki de çâre Şükrü'nün gönül eczânesidir

● Şemsullah Aqayi

Bir Arxa Getmir

Sən var dəlisi, mən yar dəlisi
Onun çün suyumuz bir arxa getmir
Sən şəhər aşiqi, mən kənd ölüsü
Onun çün suyumuz bir arxa getmir

Sən yaman inadkar, mən dizə çökən
Mən sülhə yıxılan, sən bir qan əkən
Sən cəza verənsən, mən cəza çəkən
Onun çün suyumuz bir arxa getmir

Sən atlaz geyirsən, gülüm mən çuxa
Mən yoxsul quluyam, sən qulsan toxa
Sən bir daş ürəkli, mən qəlbi yuxa
Onun çün suyumuz bir arxa getmir

Sənin hər nəyin var, mən ayaq yalın
Olmusan bərdəsi, beş qıran pulun
Mənim öz yolum var, sənin öz yolun
Onun çün suyumuz bir arxa getmir

Şəmsulla fəryadın göyə çatıbdı
Talehin oyanmır ağır yatıbdı
Sandən üz döndərib, səni atıbdı
Onun çün suyumuz bir arxa getmir

● Selman Bilgili

Bedel

Diyarbakırlı Ramazan Hoca'ya

Erenler meclisine girmek bedel isterdi.
Kimi zavallı deli, kimi gariban, meczup,
Kimi çulsuz bir derviş demeyi reva gördü.
Sınanarak ödedin, milletin ortasında;
Ârifler bahçesine girmek bedel isterdi.

Terör zincirlerini kırmak bedel isterdi.
Fikirle mücadele silahına sarılıp
Dağdaki domuzları yüreğinden vurmanın
Hesabını ödedin, düşmanın ortasında;
Sömürü köklerini kırmak bedel isterdi.

Nazlı Diyarbakır'dan kopmak bedel isterdi.
Ulu Cami, mahallen ve annenin mezarı,
Burnunun direğini sızlatan gurbetlikle
İstanbul'da ödedin, hicretin ortasında;
Bir teşbih ipi gibi kopmak bedel isterdi.

Tüccar çarkına çomak sokmak bedel isterdi.
İpek sırmalı cübbe, deri mest ayakkabı,
Mercedes arabayla boğaza nazır villa
Edinmeden ödedin, meydanın ortasında;
Şirki yerin dibine sokmak bedel isterdi.

Tebliğ ile irşada koşmak bedel isterdi.
İyiliği emredip kötülükten menetmek
Gayesiyle yükselmiş sesinde yankılanan
Hakikatle ödedin, ülkenin ortasında;
Balta ile putlara koşmak bedel isterdi.

“Kul Hüvallâhu Ehad” demek bedel isterdi.
Tahammüle körelmiş ve fitneyle bilenmiş,
Dur durak bilmeksizin sırtına inip kalkan
Bir bıçakla ödedin, namazın ortasında;
“Lâ İlâhe İllallâh” demek bedel isterdi.

Salih bir ömür sürüp, ölmek bedel isterdi.
Şehadet kervanına katılma ücretini,
Kanınla beslediğin dava meşalesiyle
Üç aylarda ödedin, Recebin ortasında.
Adın Ramazan Hoca, Ramazan'a varmadan
Kalbi imanla çarpıp ölmek bedel isterdi.

● Satılmış Şen

Rüzgâr Saatleri

Hep o rüzgâr, hep o rüzgâr,
Estikçe seni özlerim.
Yollarımı hatıralar,
Kestikçe seni özlerim.

Bir yangın ki damar damar...
Mısralar da çıkış arar.
Neşemi hüzzam şarkılar,
Bastıkça seni özlerim.

Tenhada sürüp izini,
Sardım sırtıma hüznü.
Yıllar bahtıma yüzünü,
Astıkça seni özlerim.

Dönmeden gün bitmeden çağ,
Gel, rahmet ol başıma yağ.
İçimde o konuşan dağ,
Sustukça seni özlerim.

Niyaz kıldım yücelere,
Sığmaz oldum hecelere.
Şu sabahsız gecelere,
Küstükçe seni özlerim.

● Casim Babaođlu

Güle Dost

Muhabbet ırmađı sel olup aksa
Sende dođru gönlün akıt güle dost
Nadanların gözü sana yan baksa
Sende dođru elin uzat ele dost

Dolanırsan dađı taşı diyarı
Sonunda bulursun ahirde yarı
Bülbülün gül için dolanmak kârı
Sende dođru hizmet eyle güle dost

Âşık ol dođrudan gönlünü üzme
Gelip geçen derdi deftere yazma
Mecnun gibi çölü sahrayı gezme
Sende dođru can sür uzun yola dost

Âşıklara gökten bir nida gelse
Bütün âşıkların niyazı olsa
Bir gönül naçardı ortada kalsa
Sende dođru göz dik yeşil dala dost

Dünyayı dolanıp il arkasınca
Bülbül figan çeker gülün derdince
Babaođlu derdin tamam deyince
Sende dođru düşün böyle hale dost

● İsmail Bingöl

Bir Gün Gelir Göçer Gider

Gönül aşkın şarabını,
İçe geldi içe gider,
Muhabbetin sevdasını,
Çeke geldi çeke gider.

Can mülküne düştü bir can,
Bitmez hiç yürekte hicran,
Ne yâr bildi ne de yârân,
Bu sevdadan yana gider.

Eline düşmeyen bilmez,
Bilenlere çare yetmez,
Çekenleri iflâh etmez,
Sağ gelenler sayrı gider.

Zaman döner gece olur,
Kelimeler hece olur,
Hallerimiz nice olur,
Bir gün gelir göçer gider.

● Mustafa Işık

Eski Zaman Meseli

Hızır'a arkadaş bir garip Musa
omzundan öpülen gökteki İsa
hepsi de muteber, ellerde asa
yok dilde gayrılık, gönülde tasa

senle tahtı alan bir hüthüt kuşu
Kerbela'da kandır Hüseyin su'susu
telaşa kapılmaz bozmaz duruşu
cennetten dünyaya Kevserler aksa

hayatın esvabını keserken makas
kardeş gömleğini bir kuyuya as
kanmayın dünyaya saçları kir pas
topukla topraktan zezem de çıksa

kapkara gökyüzü, titreyen kandil!
bir avuç ateşe yakıldı bu dil
sesinden kuyuya uzandı mendil
seferden dönmeye cay mısın yoksa.
Seferden dönmekten caydın mı yoksa.

● Vahid Aslan

Şair və Söz

Əzəldən görməyə gözüm olmayıb,
Yazıq görkəmində görünənləri;
Məddahlıq, yaltaqlıq izinə düşüb,
Şöhrət arxasınca sürünənləri.

Adam öz gözündən düşdüsə, heç nə
İllah da bu adam şair oldusa.
Şair! Şöhrət üçün sözündən keçmə!
Yıxıldın! Söz haqqı unuduldusa.

Şairin çiyində bir söz haqqı var,
Şairi bu haqqı daşıya bilsə.
Söz onu qaldırıb Tanrılaşdırar,
Sözün işığında yaşaya bilsə.

Saraya sığınan şair ki, olub,
Şah çevirib onu öz məddahına;
Şair ki, unudur, sözdən doğulub,
Elə bil, xor baxır öz Allahına.

Şairin nəyi var sözdən savayı,
Onu da qoruya bilməsə, heç nə...
Şair! Hər sözünü demə, havayı,
Şair! Şöhrət üçün sözündən keçmə!

● İhsan Nazik

Dönmüşüm

Derdimi döktüğüm ardıç ağacı
Yaz baharım geçti kışa dönmüşüm
Dağları inletir çektiğim acı
Kayadan ufalmış taşa dönmüşüm

Bir abdal misali gezdim her yeri
Sinemde gizledim sayısız zoru
Aradım bulmadım bir gönül eri
Çökmüş hayallerim başa dönmüşüm

Mantıklı davranmak caiz değil mi
Böyle halim bana haiz değil mi
Her şeyin sebebi o giz değil mi
Bilmeyen zanneder köşe dönmüşüm

Divane olana sual mi olur
Akarsu gibidir yatağın bulur
Gördüğü her şeyden bir ibret alır
Kanadı kırılmış kuşa dönmüşüm

Bir alın yazısı yazılmış kula
Şu ömrüm benziyor kurumuş dala
Benim diyenlere olmadım köle
İçime kapanmam dışa dönmüşüm

Hak dostu şairim kervanım yoktur
Allah'tan aşağı dermanım yoktur
Yüzümün güldüğü devranım yoktur
Demek ki dünyada boşa dönmüşüm

● Metin Özarslan

Asya İçin Hoyratlar

Asya!
İdam et beni as ya!
Ölümden farklı değil
Yanımda yoksa Asya

As yayı
Ok atmadan as yayı
İçin barışla ıştır,
Gördüğünde Asya'yı

As yaya
Söze kulak as yaya
Cennette hissedersin
Gider isen Asya'ya

Asya'ya
Yol gider mi Asya'ya
Benden mutlusu mu var
Seninleyken Asya ya!

Asya'da
Köklerimiz Asya'da
Her Türk evladı gibi
Bilir bunu Asya da

Asya'dan
Yeşermişiz Asya'dan
Sen de unutma Asya
Geçmişini as yadan

As yabana
Derdini as yabana
Dünya gözüme gelmez
Kâfidir Asya bana

HECE TAŞLARI 10. YIL FİHRİSTİ

15 MART 2024-15 ŞUBAT 2025

- Afak Şihli** 116/12 Bu Gece, 120/7 Menekşe
Ahmet Arslan 113/23 Kavruk Gönül
Ahmet Çelebi 120/8 Muhacir Kuşları
Ahmet Efe 109/5 Gazzeli Mücâhid, 117/4 İman ve Ümit, 120/4 Heyhâte Heyhât
Ahmet Kâfi 117/9 Gazel- 4-, 120/9 Gazel-5-
Ahmet Sami Benli 110/23 Burda Zaman
Ahmet Sezgin 113/11 Gönül Yaramız
Ahmet Urfalı 110/5 Öğüt, 117/11 İkiricik
Ahmet Yıldırımtepe 117/21 Bir Heves Uğruna
Ali Ağır 114/21 Rengârenk, 117/ 13 Gözlerin, 119/16 Yorulmaz mı?
Ali Arslan 116/5 Bağlandım, 116/23 Aldanma
Ali Yurtgezen 111/11 Fuzûlî'nin Musammat Gazelini Şerh Denemesi -1-, 112/15, Fuzûlî'nin Musammat / Gazelini Şerh Denemesi -2-, 113/12 Fuzûlî'nin MusammatGazelini Şerh Denemesi -3-, 114/11 Fuzûlî'nin Musammat Gazelini Şerh Denemesi -4-, 115/11 Fuzûlî'nin Musammat Gazelini Şerh Denemesi -5 -
Aslan Avsarbey 119/13 Su Yandığında
Âşık Cemal Divani 110/6 Dünya Gurbeti
Avni Doğan 116/3 Yas
Aybeniz Garagile Qafarlı 112/20 Əllərindən Tutmaram
Ayhan Sağır 118/16 Aşka Vurgu
Basri Doğan 109/10 Her Gece Kirlenir Karnı Beyazı, 113/7 Kıyamet, 118/11 Tasavvur, 120/6 Dua
Bekir Oğuzbaşaran 109/4 Azadlık Gazeli, 112/5 Demem Gazeli, 114/4 Yeter
Bəsdî Bərdəli 116/25 Gəlmişəm, 114/10 Yazıram
Cahit Can 112/21 Öğretmen, 115/15 Babam
Casim Babaoğlu 120/20 Güle Dost
Cemal Karsavran 119/20 Yaranıbsan
Cəmil Əkbər 114/8 Nədir
Cəmiloğlu İmamverdiyev 109/16 Geden Dönmür
Cihat Barış 110/8 Zamanın Kancası, 114/9 Yakışır
Cumali Ünalı Hasannebioğlu 111/3 Aş!kaş!kaş!
Çulpan Zaripova Çetin 116/16 Bir Dize Şiir Kaldı
D. Cem Gürdal 117/6 Derman
Dədə Kâtip 118/15 Vəsselam
Durmuş Çetinkol 110/17 Güzeldir, 113/15 Yeter, 116/7 İncinsen de İncitme
Ekber Kazımzade 115/9 Göndər
Əkbər Qoşalı 120/11 Çıxar
Ekrem Kaftan 110/15 Manzara, 113/10 Kırk Yaş Şiiri, 117/12 Yazarız
Əli Nəcəfxanlı 112/8 Gedip, 115/13 Xoş Gördük
Əliağa Kürçaylı 117/8 Dəniz
Elnur Arslanbeyli 117/17 İnşallah
Elvin Mütaliboğlu 115/20 Bir Gün
Erdoğan Öner 118/22 Kalmadı
Erhan Çapraz 118/3 Kan Gülleri Destanı
Erol Koca 113/19 Yalancı Dünya
Esmira Günəş 113/17 Bahar
Əyyub Qiyas Abasov 117/14 Bəyaz Paltar Geyərəm
Fahri Hoşab 119/7 Zeval Yolcusu
Fâik Kumru 111/18 Hasret Çiçeği, 116/8 Leylâ, 118/19 Son Piyes
Fateme Əbdî 110/11 Saxladım, 114/14 Bulutdan
Fatih Kandemir 117/ 18 Bahtiyar
Fikret Görgün 110/15 İstemem, 115/18 Arafat
Habil Yashar 109/17 Xəzər, 111/11 Bəlkə də, 114/23 Allah
Hayrullah Değerli 110/13 Kâbe Esintisi, 116/21 İnsanoğlu, 119/14 Haberin Var mı?
Həmən Həşimqızı Əkbərova 119/12 Bayatılar -1-
Həvva Nazim 118/21 Vətən Qoxulu Şeir
Hızır İrfan Önder 111/17 Ölüncə Biter
Hikmet Elitaş 114/6 Şarkı Söyle Bana, 115/19 Şiir
Hüseyn K. Ece 111/6 Tatmin Olmuş Bir Yürek Yeter, 117/19 Yol Vardır Girift ve Uzun
Hüseyn Kaya 109/20 Tayyib Atmaca ile Şiir Yürüyüşü -10-, 110/18 Tayyib Atmaca ile Şiir Yürüyüşü -11-, 118/8 Gazel
İbrahim Baz 119/8 Âşık Rahimî, 120/3 Maraş'ın Gözyaşları
İbrahim Berber 109/14 Destan Yazdım, 112/4 Kırk Satır, 120/10 Sessiz Bir Çığlık
İbrahim Sağır 112/3 Muamma, 115/5 Kederlenme Güzelim, 117/10 Kader Böyle Getirdi
İbrahim Şahin 109/23 Yanar, 111/19 Senden Gayrı Devâm Yok, 116/18 Dumansız Yangın
İbrahim Şaşma 112/22 Bir Asrın Terennümü, 116/6 Devran
İlahə İbrahimi Fərd 112/13 Sənin Eşqin, 117/20 Tut Ağacı
İlhan Nazik 120/24 Şair Dönmüşüm
İlqar Cəmiloğlu İmamverdiyev 111/20 Mənasız Mənalı Həyat
İsmail Bingöl 120/21 Bir Gün Gelir Göçer Gider
Kadir Karaman 110/9 Kendimden Kendime
Kadir Pürlü 119/19 Buldum Seni
Kenan Yavuzarslan 113/5 Nazlı Güzəl, 117/7 Gazel
Kirman Rüstəmli 112/11 Qadın, 115/10 Adsız Şeir
Lütfi Kılıç 109/9 Sevdiğim, 115/21 Divane Gönül

M.Nejat Seferciođlu 119/3 Bana Öyle Geldi
Mehmet Ali Kalkan 113/6 Deyişme
Mehmet Bař 111/9 Dönüşler Vardır,
114/17 Gök Bey'im, 116/20 Canım
Mehmet Bircan 118/10 Ařkistan
Mehmet Durmaz 110/4 Yarım Kalan Türkü,
117/15 Hüseyin Kaya'nın Sessiz Rüya'sında
Bana Fısıldadıkları
Mehmet Faruk Habibođlu 118/9 Nihayet
Mehmet Güneř 110/3 Gurbette Bayram, 112/17 Gün
İkinciye Merhaba Derken, 116/11 Türkiye'm
Mehmet Mumcu 117/23 Bırakın!
Mehmet Yıldız 111/10 İnsan S/ađır,
113/8 Leyla Çöllere Kaçtı
Memik Kömekçi 111/23 Ben Deli miyim?, 114/15
Acem Kızı, 116/17 Peřrevi Zalim,
119/9 Derbiyan-ı Yar, 109/11 Zahit
Metin Mert 110/7 Solgun Kederler, 115/6 Ah Usta,
118/12 Eđik Zırza
Metin Özarlan 109/24 Devriye, 110/24 Seven, 111/24
Hâlet, 112/24 Yurtla Hisleniř, 113/24 Ezelden,
114/24 K/ayıp İlanı, 115/24 Tecnis, 116/24
Babamla Hasbihâl, 117/24 Mogan'da Gün
Batımı, 118/24 Osman'a Selam,
119/24 Sığa..., 120/25 Asya İçin Hoyratlar
Mevlüt Yavuz 112/12 Bedel, 118/23 Benim
Mina Rařid 115/22 Nə Yaxşı
Muhsin İlyas Subařı 109/3 Bu, 'Sessiz Gemi' Deđil!,
114/3 Endülüs Rüyası, 118/4 Tuđlar
Murat Halıcı 119/17 Titreme
Murat Kahraman 116/22 Üřüyor
Musa Serin 117/ 16 Sevinirsin
Mustafa Ayvalı 109/15 Köyde Çıra,
116/10 Denizin Kızı, 119/11 Kırgınım
Mustafa Iřık 111/15 Benim, 114/16 Dünya,
120/22 Eski Zaman Meseli
Mustafa İmir 110/14 İç Seyir, 112/10 Sesleniř -3-,
115/14 Kevniye, 118/13 Gönül Hasarı
Mustafa Nejat Seferciođlu 111/5 Hüsran,
113/3 Desinler
Mustafa Yaralı 116/9 Niyaz
Muttalip Keskinli 118/14 Gazel
Muzaffer Uslu 110/19 Dizlerim Kanyor Anne,
117/22 İnsanođlu
Nuri Kahraman 119/10 Gidiřin řiiri
Nuri Peksöz 118/17 Âřıklar
Olgun Albayrak 120/14 Çarkıfelek
Orhan Uyanık 111/15 Diyorum
Oruç Dadaři Elman 109/6 Allah'im,
111/8 Sənsən, 115/23 Yaranıbsan
Osman Akçay 118/ 20Neredesin

Osman Erdal 115/17 Hasbihâl
Osman Fermanođlu 119/5 Payız Etüdləri
Ömer Demirbađ 115/4 Gazel
Ömer Ekinci Micingirt 113/20 Bayrak,
119/18 Öđretmen
Ömer Kaplan Kaplanođlu 113/9 Gidiyoruz
Ömer Karayılan 120/15 Prenses Mutlaka
Recep řen 115/7Sır Çiçeklerde
Rifat Kütük 120/5 Mersiye
Rukiye Aydın 112/18 Zevâlin Yüzyılı
Sadettin Yıldız 113/6 Deyişme
Salih Erol 110/22 Memleket ve Göç
Satılmış řen 114/18 Türküler, 120/19 Rüzgâr Saatleri
Selim Lale 112/7 Gazel, 114/5 Gazel, 120/12 Gazel
Selman Bilgili 120/18 Bedel
Süleyman Abdulla 112/9 Ümid Ölen Gün,
120/13 Nədənsə
řaban Çetin 116/4 Yalnızsın Ey Kalbim!
řəmsulla Aqayı 109/13 Bülbül, 113/15 Zil İnciməsin,
120/17 Bir Arxa Getmir
řükrü Atay 109/7 Tetikte Donmuş Eller, 115/8 Zehirli
Engerek, 119/23 Sükünet Ver Kalbimize
řükrü Ünal 114/19 Kimsesizler Yurdunun Kimsesi,
120/16 Son Çäre
Tacettin Çetin 110/10 Sevdiğim, 112/19 İncidir,
114/20 Benzetmeler
Tacettin řimřek 111/4 Yayla Kořmaları-2-,
113/4 Yayla Kořmaları -3- , 115/3 Yayla
Kořmaları -4- , 117/3 Satraç řiir 1- Ařk
Perdesi, 119/4 Mehmet Akif İnan'ın Mektup
řiirine Beřleme (Tahmis)
Talat Ülker 112/6 Dađlara Yakarıř, 118/7 Sitem
Tamara Sadıq 109/12 Bülbül, 113/22 Ömrün Payızını
Tayyib Atmaca 112/23 Yedigen/Müsebba,
115/1 6Yedigen/Müsebba -2 -
Telman Ümman Tircanlı 119/21 Həqiqət Acı Olmuş
Vahit Arslan 120/23 řair ve Söz
Yakup Gümüş 109/18 Severim, 111/7 Mehmed'im,
114/7 Türkçe'ye Ađıt, 119/22 Rest Çektim
Yasin řen 112/14 Kalıyoruz
Yařar Özden 113/21 Alperenler
Yemhila Gürlek 111/22 Uzak Dur, 109/8 Bayrađım,
114/22 Denge, 116/14 Mezar Tařları,
118/18 Evladım, 119/15 Seferi
Yusuf Dursun 117/5 Yurdum Var Benim,
119/6 Üç Rubai
Yusuf Özden 116/13 Karakoç'a Mektup
Ziya Uđur 109/9 Devrin Zalimlerine

hecetasları e-kitapları

