



● Mustafa Sade

Bir Peri Fısıltısı

Çığlığma gem olur, sükûtuma vaveyla
Asude bir yalnızlık kuşatınca ahımı
Ufkuma gökkuşağı, karanlığıma ayla
Parıltısıyla alır acımı, tamahımı.
Gözlerimdeki alev bağıma vardığı an
Usulca kanadını dokundurur nagehan
Asumandan süzülüp kalbe değince Leyla
Çığlığma gem olur, sükûtuma vaveyla

Bir peri fısıltısı geceme eşlik eder
Tesellisiz acılar toplanınca başıma
Götürür ötelere, yüceme eşlik eder
Sırdaş olur kâh bana, kâh akan gözyaşıma
Uzatırım ruhumu şefkatli kucağına
Onunla kavuşurum annemin sığacağına
Edebîye köşkünde heceme eşlik eder
Bir peri fısıltısı geceme eşlik eder.

İlkbaharda menekşe, kış ayında kardelen
Her iklim ayrı biz haz, her mevsim kutlu bahar
Sultanlık makamına bir sözüyle var gelen
Sükûtuma dil olur gönülden akan pınar
Bir okyanus misali çağlayınca sinemde
Rahmete erişirim ağlayınca sinemde
Dinginlik dehlizinde duruşuyla yâr delen
İlkbaharda menekşe, kış ayında kardelen

İklimler ötesinde bu sevdanın zamanı
Altın saçaklarını dağıtır rüzgârımla
Bağıma hazan düşse, ateş olur âmânı
Yıldızları düşürür gökyüzünden, zarımla.
İlahi bir kaynaktan var oluştur payesi
Binlerce destan olur, bilinmez hikâyesi
Bazen içinde alev, bazen dağın dumanı
İklimler ötesinde bu sevdanın zamanı

Ebedi bir huzuru fısıldar kulağıma
Ezeli bir iklimden saçar rayihasını
Gönlümle sevişince gül düşer dudağıma
Tebessümü tamamlar içimin ihyasını
Gurbet akşamlarında haber verir sıladan
Alıp çıkarır beni puslu bir heyuladan
Kader çığ yapmak için kar toplarken dağıma
Ebedi bir huzuru fısıldar kulağıma!

