

## ● Hakan İlhan

### Fay Çiçeği

*“Her yer karanlık pür-nûr o mevki  
Mağrib mi makber mi yâ Râb”*

Abdulhak Hamit Tarhan

I/ Ey karanlık dehlizlere, ekilmiş gönül tohumu  
Ey yüreğimin sûruru, aşk toprağımın merhumu  
Sen satır satır hikayem, o en mukaddes dibacem  
Narımda açan çiçeğim, dilimde kimsesiz hecem  
Semada matem sancısı, sonsuz katrede vâveylam  
Yeşererek kıyama dur, sahra ikliminde leylam  
Sen müebbetle bağlanmış sarp dağların ıssız karı  
Sen ilahi celbe uyan küçük kıyamın ikrarı  
Ey mah-ı çehrem melalim, toprakta biten yakamoz  
Ben akkor çölünde mahkûm, külü yasla savrulan toz  
Artçılar labirent çizmiş, kayboldum kör dehlizlerde  
Gel ahvalimden sor beni, yurdum sağır perhizlerde

Enkaz ecel mengenesi, topraksa hayat döşeği  
Derin suskunluk içinden, sızıp da gel Fay çiçeği

II/ Vuslat gelip çatana dek efkâr sularım her gece  
Arkamda sisli bir vadi, önüm cevapsız bilmece  
Dipsiz yarlarda avare, saatlerim asır gibi  
Karalar sardı üstünü, yalan karışmış sır gibi  
Yabanda sana atılan, gülü bile mekruh gördüm  
Ak güvercin kılığında, figan günü bir ruh gördüm  
Zifiride diken büyür, kabrinin öksüz bakışına  
Hicap duyar ayın rengi, defne yüzü nakışına  
Sanadır ilticam ey can, ey meskenim ey cananım  
Faili belirsiz suçla günahsız yatan vatanım  
Sen evvel ebet dünyamda visalin en hakikisi  
Matem yüzü levhaların, acı baldıran içkisi

Hayat yolunun önünü, örmüş hicret örümceği  
Tene saklı muammayı, çözüp de gel Fay çiçeği

III/ Katil duvarlar altından, celladına gülen fidan  
Dirhem dirhem filizlenip huzura beklenen handan  
Hangi isimsiz toprağa, defnettiler bedenini  
Bir sayıyla bellediler, o ebedi meskenini  
Tütmeyen nar-ı dumanla geldim ey yar huzuruna  
Bugün İsrafil üfledi, o sağır eden Sur'una  
Bir el uzat şu makberden, bülbüller konsun bağrına  
Bir çiçek yeşert özünden, arılar uysun çağrına  
Dirimden utanır oldum, tattım yaşarken ölümü  
Görünmez narda kavruldu, nereye döksem külümü  
Her mevsim bahar yaşanır, çiy düşer eteklerine  
Ağlak bulutlar sızacak, hayat yüzlü köklerine

Haçeremde yivli matem, kelimim demez gerçeği  
Kalpte hiss-i teşebbüsü, yazıp da gel Fay çiçeği

IV/ Dalların kesret bahçesi, merhem sürer hicranıma  
Her çatlak gayya kuyusu, aşikardır nihanıma  
Sen merhamet filizleri, kırgın kalbimin dermanı  
Seninle kesildi soluğum, seninle sattım zamanı  
Narin bedenim üstüne, devirdiler küflerini  
Demirsiz harfiyat sardı, tomurcuk zülüflerini  
Elinde cemreler tutup ölümlerden doğan ana  
Kara gurbetimde özlem, ülfetime düşen ayna  
Ellerim örtüsüz tabut, toprak bilsin nihanımı  
Gözleri bağlı semender, bilmez nar-ı külhanımı  
Yazgım dürülmüş kundağa, yüküm ecel sağanağı  
Soğudukça tutuşuyor, ciğer paremin ocağı

Maveramda yeşil serap, ruhum zemheri feleği  
Puslu dehlizin buzunu, çözüp de gel Fay çiçeği

V/ Hicret vadisinde meskûn, kime varsam araftayım  
Sırtımda ağır gam yüküm, sen olduğun taraftayım  
Gerildi zelzele yayı, yeryüzü yırtılan Kâbil  
Dört yanımda fil ordusu, yetiş imdada Ebabil  
Sen hasretliğin tan vakti, leylimin kör karanlığı  
Mabedime sızan hayat, fecrimin kızıl ışığı  
Suskun hicretti gidişin, aşk mülkünün hududuna  
Nasıl giydirdin toprağı, o nazenin vücuduna  
Derunumda dikenli tel, adın tuz sürer yarama  
Ey gülşenimde kor bahçem, beni uzakta arama  
Miraca yükseldi ruhun, bir zemheri sabahında  
Vakit dayanma vaktidir, metanetin dergahında

Kurumadan katrelerim, gör ki Yusuf'un yüreği  
Hüznün kapısına doğru, kazıp da gel Fay çiçeği