

● M. Nihat Malkoç

Karabağ'a Kaside

Toprağı şehitlerin kanıyla kar Karabağ!...
Hocalı alev alev, yürekler nâr Karabağ!...

Uykusuz gecelerde yastıklarım ıslanır
İçimde sana dair bir sevda var Karabağ!...

Vahşet aldı yürüdü, can kırığı yollarda
Yürekten göç eyledi iffet ve ar Karabağ!...

Muhkemdir kaleleri iman ordularının
Nasıl dursun önünde kral ve çar Karabağ!...

Yüzler katran karası, yürek hüznün kesiği
Kanayan yaraları hele bir sar Karabağ!...

Hüzzamla kanatlanır pervaneler ateşe
Nicedir sükût eyler halayla bar Karabağ!...

Ruhunu teskin eder bayrakların gölgesi
Üstüne giyindiğin bu gömlek dar Karabağ!...

Karınca'nın sırtına yüklemişler cihanı
Bu yüke omuz veren Allah'tır yâr Karabağ!...

Kıpkızıl şafaklarda gonca gül boyun büker
Gülleri koklamaya engeldir hâr Karabağ!...

Gecenin tenhasında ay damlar karanlığa
Derbeder eyler beni bu âh û zâr Karabağ!...

Bir kahır mektubudur, imzasız ve tarihsiz
Yolların bitiminde ölümcül yar Karabağ!...

İsyankâr çığlıkları vaveylâlar iz eyler
Aynaya sırt çevirir, surat asar Karabağ!...

Müşkülü mümkün kılar çelikleşen irade
Gedik açmak imkânsız, tunçtan hisar Karabağ!...

Su üstüne yazılan düşler berheva şimdi
Cüzdanlar konuşunca vicdan susar Karabağ!...

Toprağın omuzları taşıyamaz bu yükü
Körpe ölülerini kabir kuser Karabağ!...

Tebessüm firar eyler gamzenin çukurundan
Yaralı yüreğine taşlar basar Karabağ!...

Büyüklerin harcıdır, ölüme gülümsemek...
Olsa da yüreklerde büyük hasar Karabağ!...

Kıvılcım gül'e döner, hüzzam yangınlarında
Güllerin yarasını nasıl sarar Karabağ?

Gam çöker canevine, zifiri gecelerde
Yitik civanlarını mumla arar Karabağ!...

Ölüm yağar göklerden, katran karası ölüm...
Vicdan ten kafesinden eyler firar Karabağ!...

Nice seneler geçti işgalin gölgesinde
O gün bugünden beri kanın akar Karabağ!...

Dalgalansın göklerde şerefli bayrağımız
Bıktık karakışlardan, gelsin bahar Karabağ!...

Taş taş üstüne koymaz bu çağın zalimleri
Birinin yaptığını biri bozar Karabağ!...

Ektiğini biçer kul, insanlık tarlasında
Vermeden almak olmaz, dünya pazar Karabağ!...

Göklerden kar yerine, kan yağar şubatlarda
Bu acı sergüzeşti tarih yazar Karabağ!...

Buz keserken vicdanlar şubatın ayazında
Gönlümüzü titretir, bu intizar Karabağ!...

Nefret yüklü bakışlar, kül eyler gülistanı
Gönül gözüne perde bu bet nazar Karabağ!...

Ruh bedenden ayrılıp kesilince can teli
Katiller güruhuna elbet kızar Karabağ!...

Canımızdan can gitti, tarumar oldu yürek
Körpecik bedenlere oldun mezar Karabağ!...

Diriliş sancıları kutlu doğuma gebe...
Zannetme ki tükenir azar azar Karabağ!...

Yüreklerle kazılır civanların mezarı
Acının rengi siyah, gönül bîzar Karabağ!...

Mazlumun bedduası sülük gibi yapışır
Ne ocaklar söndürür bu inkisar Karabağ!...