



◆ Mustafa İmir

Sen de Ağlarsın

Müşfik ve vakurca söylenir ansız
Bir ölüm haberi gelir zamansız
Temelin sarsılır, kalırsın cansız
Dipsiz bir boşluğa kayar ağlarsın

Şehadet hüznüne ortak olursun
Kendini mateme durur bulursun
Ağıtlar içersin feryat solursun
Ferasete nokta koyar ağlarsın

Ezgilerle birden yaşarır gözün
Buğulu bir hüzne bürünür yüzün
Hissini tarife yetmez de sözün
Gamlı bir havaya uyar ağlarsın

Canevinden haber ansızın vurur
Basiretin yiter, dimağın durur
Izdırabın akar, göz yaşın kurur
Omuzu duvara dayar ağlarsın

Bazan gözyaşını saklı tutarsın
İçine akıtır içip yutarsın
Metanete mecbur sabır katarsın
Acıyı ruhunda duyar ağlarsın

Katı yürekleri keder bağlamaz
Aşk çekmemiş gönül zaten çağlamaz
Yanılıp söyleme: 'erkek ağlamaz'
Endamı zihninde yayar ağlarsın

Hasretin dayanma gücünü aşar
Anılar canlanır hayalden taşar
Sebepsiz umutla yüreğin coşar
Yaşanmışlıkları sayar ağlarsın

Evladınla uzun bir yol koşarsın
Başarıyı kutlar, coşku yaşarsın
Yufka yüreğine kendin şaşarsın
Sessiz bir sevince doyar ağlarsın

Sevenin gözünden süzülen yaşa
İnanan, güvenen, seven bakışa
Bazen bir ağaca ya da bir kuşa
Bir anlık gafletle kıyar ağlarsın

İçini kahreden enerji dalar
Yaşama sevincin hüznüle solar
Susayan ruhunu göz yaşın sular
Metanet hırkanı soyar ağlarsın

