



Yedekli Koşma

Cemre düşmüş yüreğimde demlenip
Sular gibi akar idim bir zaman
Hayallerle süslediğim günümden
Yarınlara bakar idim bir zaman.

Yitirmezdim vakarı
Arardım buzu, karı
Karataş'a yukarı
Sap çektiğim günler hey!

Bir sevda uğruna tatlı telaşla
On yedi on sekiz körpecik yaşla
Ulu dağlar gibi dumanlı başla
Şimşek şimşek çakar idim bir zaman.

Yüreğimde nâr ile
Bin türlü efkâr ile
Ela gözlü yâr ile
Kem büktüğüm günler hey!

Dereler zamanla yarıştığında
Çiçekler çimene karıştığında
Ekinler boy verip, eriştğinde
Yaylalara çıkar idim bir zaman.

Dana, kuzu bayırda
Tapuluyum bu yurda
Tırpan çekip, çayırda
Ter döktüğüm günler hey!

Boş durmadım ne baharda ne yazda
Otluk paklar, ot bağlardım ayazda
Elim işte, dilim ise niyazda
Güzün tohum eker idim bir zaman.

Varırdım düğünlere
Bakardım oyunlara
Kırlarda koyunlara
Zil taktığım günler hey!

Bilmez miyim eğri nedir, doğru ne?
Terim sinmiş bu toprağın bağrına.
Çırpınırdım, geleceğim uğruna
Bentlerimi yıkar idim bir zaman.

Tığa yaba saplayıp
Merekleri dipleyip
Tarladan taş toplayıp
Kök söktüğüm günler hey!

Dizlerim titrerdi, davul çalanda
Dişimi sıkardım, darda kalanda.
Lütfü der; dolardım bayram olanda
Hoş türküler yakar idim bir zaman.

Sırlı bohçalarına
Kurban, lehçelerine
Gönül bahçelerine
Gül diktiğim günler hey.

