

## AÇ KAPIYI GARDİYAN

### Gönül Tokayeva

Görünce beni dili kilitler açan var ya  
Aç kapıyı gardiyan onu öpesim geldi  
Görünce beni gözü yıldızlar saçan var ya  
Aç kapıyı gardiyan onu göresim geldi

Mahzun bir çocuktu o kuş besleyen koynunda  
Sevimliyim ben yazan bir levhayla boynunda  
Şimdi ise uyuyor dört duvarın koynunda  
Aç kapıyı gardiyan onu göresim geldi

Benim suçum yok diyen mahkûm bir alay burda  
Suçunu kabullenmek müthiş bir olay burda  
Suçsuzum salın beni demek çok kolay burda  
Aç kapıyı gardiyan onu göresim geldi

Mis kokulu elleri burnumuzda tüterken  
Beklemek aylarca bir öncekinden beterken  
Her görüşte ayda bir yarım saat yeterken  
Aç kapıyı gardiyan onu göresim geldi

Acziyetine yanar, solum hüzne bulanır  
Bağrımdaki taşlara inat, gözüm sulanır  
Gülüverince elim ayağıma dolanır  
Aç kapıyı gardiyan onu göresim geldi

Kuşlu pencere yokmuş, volta attığı yerde  
Elimde kala kaldı, işlediğim tül perde  
Süt beyaz olmuş teni, anlamalıydım zerde  
Aç kapıyı gardiyan onu göresim geldi

**Gönlüm** der bahçedeki mazgaldan gireceğim  
Süzülüp içeriye özgürlük vereceğim  
Herkesi mutluluktan göklere sereceğim  
Aç kapıyı gardiyan onu göresim geldi

## ŞEHİDİN GİDİŞİ

### Harun Yıldırım

Ana komutanlarım kapınızı çalınca,  
Yavaşça aç kapıyı nefesini çekerek.  
Yüreğin ferahlayıp bir serinlik olunca,  
Vatan millet sağolsun, de boynunu bükerek.

Üstü pullu bir mektup selam mı beklediğin?  
Uğrunda seve seve ölmek vatan dediğin,  
Şehit olarak geldi aylardır özlediğin,  
Bayrak alnından öpsün gözlerini silerek.

Eski odama yatır orda ağırla beni,  
Bir gece misafir et sonra uğurla beni,  
Yolculuk peygambere bekletme fazla hani,  
Kokla anam son defa, yolcu yolunda gerek.

Yüreğin hiç dayanmaz yaralarımına bakma,  
Çiçek açsın yüzünde sakın ağıtlar yakma,  
Dualar et ardımdan üşürsün dışa çıkma,  
Kendini yorup üzme mezarımına gelerek.

Yıldız ile hilâli miras bıraktım size,  
Ardımızdan Fatiha, Yasin okuyun bize,  
Bindirin omuzlara gerek yok fazla söze,  
Bak melekler bekliyor gökyüzünde dönerek.

O vakar duruşundan görenler ibret alsın,  
Kurşun yediğim gömlek sana yadigâr kalsın,  
Badem gözlü nişanlım misafir gibi gelsin,  
Sakın belli etmesin el sallasın gülerek.

Şehidinin ardından yaş döküp ağlamasın,  
Evlensin, yuva kursun karalar bağlamasın,  
Nişanlım olduğunu kimseye söylemesin,  
Bize Ömer Halisler, Eren bülbüller gerek.

Koç yiğitler büyütsün Fatihin öyküsüyle,  
Cihana destan yazsın çıkıp her birisiyle,  
Yürekleri şahlasın Genç Osman türküsüyle,  
Yedi cihan dolaşsın kır atına binerek.

Al bayraktır taşıyan üstündeki kanımı,  
Musalar, İbrahimler okusun destanımı,  
Fatihlere emanet bıraktım vatanımı,  
Ölümü bile sevdim ben, uğrunda ölerek.