

## AĞIT

Dilaver CEBECİ

“Özgür”dü, “bağımsız”dı, ne istese yapardı  
Karabaştan yavuzdu, baykuş gibi çapardı  
“Uygardı”, “sevecen”di, dil açar, dil kapardı  
O güzelim saltanat heyhat bir anda bitti!  
Yarım koyup işini Agop tamu’ya gitti..

Bilgeydi, filozoftu, pek çok “yapıt” vermişti  
“Öztürkçe” bahçesinden nice “tilcik” dermişti  
Son oku atmak için tam yayını germiştii  
Öfkelendi Azrail, dedi ki “Artık yetti!”  
Semâdan buyruk geldi, Agop tamu’ya gitti..

Uyudu Ararat’ta çok tatlı düşler gördü  
Uyandı üstümüze dolu-dizgin at sürdü  
Hasılı başımıza yetmiş çift çorap ördü  
Alnı yere gelmeyen bir bulunmaz yiğitti  
Yoktu dünyada rakip, Agop tamu’ya gitti..

Şu kargaca “yapıt”lar kaldı bize hatıra  
Hayat onca “yaşam”dı, “dize” derdi satıra  
İnatlaşma çenginde, baskın idi katır’a  
Ceddinin ardı sıra usanmadan seyirtti  
Erişti maksadına; Agop tamu’ya gitti..

Altmış mumluk “aydınlar” mırıl mırıl ağlasın!  
“Çevirmen”ler, “yazman”lar hırır hırıl ağlasın!  
“Kurum”lular diz dövsün zırlı zırlı ağlasın!..  
Karartısı kayboldu, yâni ansızız yitti  
Koynunda haç’ı ile Agop tamu’ya gitti..