

**BİR TEŞEHHÜD SERİ ATIŞ****Süleyman PEKİN**

Şarjörüme aşkı sürdürüm  
Şenlik şimdi namlu ucu  
Sensizliğe sofra serdim  
Bitmedi özlem orucu

Böğürtür beni bu sevda  
Sanki yalnızlık gezmesi  
Gönül yine sessiz avda  
Yer misin yürek ezmesi

Parça tesirli hasret  
Tutar yakamdan yakamdan  
Meğer beni güle hapset  
Ki geçilmez fiyakamdan

Düş peşine kutsal düşün  
Çalاکalem kalbime dal  
Bu kaçınıcı iç çekişin  
Bin heves ver bir nefes al

**AŞK-I İLAHÎ (TEFEKKÜR)****Esat ANIK**

Israrla methedilen secdedeki başlardır  
Mutlak teslim esastır imân alfâbesinde  
İlahî affa mazhâr dökülecek yaşlardır  
Adına gönül denen iklimin kâbesinde

Acıya taviz olmaz dîl yâresi değilse  
Öyle ufak rüzgârlar sarsamaz yüceleri  
Asîl ruhlar rükûya tefekkürle eğilse  
Âşıkların bir (Ah!) ı titretir geceleri

Bir suskunluk hap'solur kalplerin köşesine  
Başlar ritme tutulur dizler yere vurulur  
Mânâ ufuklarında varılır neş'esine  
Gönüller otağına 'Ulu Divan' kurulur

Sesler uzaklaştıkça nefesler yükselirler  
Gözler aynı odakta kulaklarda (Hû!) sesi  
Hurîler meleklerin ardı sıra gelirler  
Yüreklerde sevdânın o en mâsum bûsesi

Geceler gündüzlere gündüzler gecelere  
Karıışmış bir zamandır zamanlar ötesinde  
Cümleler parçalanıp dönüşür hecelere  
Ayaklar yere değer bir kudümün sesinde

Nefis mahkûmdur şimdi Mânâ hüküm bulmuştur  
Sırlar bir bir açılıp ayıp günah örtülür  
Tedbir yoktur arada artık olan olmuştur  
Aşk âteşi vurunca ar perdesi yırtılır

'En Sevgili' şân ile kalbe girdiği anda  
'Ölmeden evvel ölmek' âşıklar ilkesidir  
Duru pınar gibidir zihinler bu zamanda  
Varılan her merteye huzûrun ülkesidir

Başlar mutmain kalkar eller arş'a yükselir  
Yüzlerde nûr şavkları çöker kalplere huşû  
Uzak çok uzaklardan ılık rüzgârlar gelir  
Âlemleri mest eden Aşk-ı İlâhî'dir bu