

## Aşk Mektubu VII

### ◆ Bahaettin Karakoç

Yaylağı daralan bir Türkmen'im ben  
Boyumuz erkenden göçmeye hazır  
Keklik, sülün, geyik değil, sevgilim  
Biz avlarsak ancak gönül avlarız  
Alıcı kuşumuz uçmaya hazır

Kaç bildiri yana yana erittim  
Güldestelik nice fikir yürüttüm  
Her silahı ben kendime doğrulttum  
Yağmur yağar, enginleri sel basar  
Yürek bu seli de geçmeye hazır

Kaç yarına at bağladım bilemem  
Eyer hâlâ sıcak, hâlâ ıslak gem  
Melil melil senden seni istisem  
Mehil tazellersin bana sevgilim  
Adanmış güllerim açmaya hazır

Başımın üstünde dönüp durursun  
Biliyorum benim devlet kuşumsun  
Sılamsın, sevdamsın, sabır taşımsın  
Kalemim adından başka ad yazmaz  
Kâğıtlar mürekkep içmeye hazır

Dert versen derdimle hemhal olurum  
Aşkımı ateşle, dal dal olurum  
Bir reyhan istersen bin dal olurum  
Nârına-nûruna kurban olduğum  
Makaslar boyumu biçmeye hazır

## Akşama Gazel

### ◆ Bahaettin Karakoç

Güneş çekip gidince gökten döküldü akşam  
Lâmbalar göz kırparken bir kara güldü akşam

Sofrasında türkü var, hüznün var karanlığın  
Günün yorgunluğuyla kömürdü, küldü akşam

Gözlerini kapatmış kuşlar tüneklerinde  
Benimse gözlerimde bir kızıl tülkü akşam

Balkonda resimlerken bu seneki eylülü  
İçimdeki mezara sanki gömüldü akşam

Yıldızlara bakarken orda göz göze geldik  
İhanete uğramış dertli gönüldü akşam

Gadanı karşılarım, benimle konuş dedim  
Eğreti dikiş gibi tel tel söküldü akşam

Çağlayanda sıçrarken saçları alev almış  
Aşkını hecelerken sustu, çekildi akşam

Ömrü geceye akan akşamı yağmur öptü,  
Sanki dalgalı bir saç, altın kâküldü akşam