

İKİ ŞİİR

Elnur ASLANBEYLİ

BOY- BOY

Öter gerib-gerib üçtelli durnam
Car olar gözümün selleri boy-boy
Hiffeti bağrımın başında oynar
Esdikce gürbetin yelleri boy-boy

O geder ağladım peymanam doldu
Saraldı gül gibi irengim soldu
Terifli gözeller gelhagel oldu
Bey tek bezediler yolları boy-boy

Ne yazdım üstünden gara çekdiler
Yohsulun ağzını vara çekdiler
Beçere aşığı dara çekdiler
Kesildi dost deyen dilleri boy-boy

AĞLAR

Meğribden meşrige karvanım işler
Heyden düşen canım yol deyü ağlar
Gel gör de gefesden bahar aslanı
Sağ deyü iniller sol deyü ağlar

Bir sonam perikmiş göle de gelmez
Dolanar zalım baht bele de gelmez
Geder erdemliyim ele de gelmez
Miskin aşığı gör dil deyü ağlar

Derdi bize mehkum derman onundu
Eken o biçen o hırman onundu
Şahlar şahı odu ferman onundu
Ağam bendesini gul deyü ağlar

ÇERÇİ

Ömer Kaplan KOZANOĞLU

Heybende neler var bir anlat hele
Yolları devirmiş ihtiyar çerçi
Nasır nasır babacan elleriyle
Yılları çevirmiş ihtiyar çerçi

Sabır yutkunursun sıkarsın diş
Hayat bulur seni tanıyan kişi
Ya kim bilir seni yakan ateşi
Sessiz feryadını kim duyar çerçi

Bulunmaz heybende bir dirhem yalan
Sadık bir dost olur elinde yılan
Veysel'e uzanan Yunus'tan kalan
Bir misyonu dünyaya yayar çerçi

Kâh kara kışta kâh sarı sıcakta
İzin vardır her köşe her bucakta
Ellere dağıtıp kucak kucak ta
Cüzdanına sevgiler koyar çerçi

Şafak ağarmadan çıkarırsın yola
Dünyayı verirsin bir iki pula
Var git güzel adam uğurlar ola
Mahrum kalmamalı tek diyar çerçi