

DÖRTLÜKLER-I-**Ahmet YALÇINKAYA**

1.
Sihrin mi var ki artık bilmem kendi sözümü
Sana teslim etmişim, canım, ruhum, özümü
Ne seyrine doyulur ne girilir içine
Söyle, gözlerin sıcak bir yanardağ yüzü mü
2.
Sen bahar gibi gençsin ben yorgun ikindiyim
Zaman geri gitmez ki... Bir vurgun ikindiyim
Ne fark eder desen de farkımız dağlar kadar
Hazandan kalan hüznüm ve dargın ikindiyim
3.
Sarayında bir sadık köle gibi yer bulsam
Eritsen var gücünle, bilinmez, ziyan olsam
Yine sana dönerim fiziği yok sayarak
Dirilirim özlemle, yansam ya da kavruksam
4.
Benimsin ey sevgilim istesen istemesen
Bahtiyar olmaz aşkı, gülü ve sözü kesen
Kaderine inanmak zor olmasa gerekir
Elemi at üstünden, yaşamaz suya küsen

CENNET OLUR BU VATAN**Erol KOCA**

Kar erisin yaz göstereceğin yüzünü
Gül açınca cennet olur bu vatan
Türlü çiçek bezer ovasını düzünü
Yaz gelince cennet olur bu vatan

Bedeninde can damarı dereler
Âşıkların türkü şiir sıralar
Gün vurunca güzelleşir buralar
Kış geçince cennet olur bu vatan

Sarıçiçek sümbül ile söyleşir
Gelincikler utancından allaşır
Lâle nergis birbiriyle dilleşir
Bahar olsun cennet olur bu vatan

Koyun kuzu meleşince ovada
Küheylanlar şaha kalkar tavlada
Baba leylek görününce havada
Gün açınca cennet olur bu vatan

Arı süzer çiçeklerin balını
Meyve bükür ağaçların dalını
Mevlâ sever çabalayan kulunu
Çalışınca cennet olur bu vatan

Harman olur tarlaların ekini
Şükür dolu köylümüzün çıkını
Gözü görmez bu dünyanın mülkünü
Şükredince cennet olur bu vatan

Sarı yaprak turuncudan kızıla
Yeşil zümrüt dönse bile hazana
Horoz sesi karışınca ezana
Gün doğunca cennet olur bu vatan

Ayrık gibi ayrışmadan kökümüz
Yumruk gibi tek yürektir halkımız
Sen-ben yoktur neremizde farkımız
Bir yaşarsak cennet olur bu vatan
Hür yaşarsak cennet olur bu vatan