

YİTİK/EL OLMUŞ**Hasan Hüseyin CESUR****YİTİK**

Bir rüyadan geçer gibi
Geçtik gece kapınızdan
Gökyüzüne göçer gibi
Kanatlandık kapınızdan

Bir ses gibi nefes gibi
Gelip geçen heves gibi
Can misafir kafes gibi
Biz de geçtik canımızdan

Ya hikâye masal gibi
Terkedilmiş kumsal gibi
Okyanusta bir sal gibi
Yitip gittik katınızdan

EL OLMUŞ

Kırdım bir bir kalemleri
Dilde söz kördüğüm olmuş
Gece saydım elemleri
Hey hat sonu hayal olmuş

Ağlarım gözyaşım dinmez
Gülerim çok uzun sürmez
Turnam gelir bahar gelmez
Güller sineme el olmuş

Ben yok idim onlar vardı
Sevgime dünyalar dardı
Gönül su gibi akardı
Kor alev sönmüş kül olmuş

GÖNÜL SÜRGÜNÜ**Ahmet YILMAZ**

Çiçek çiçek açar sevgi dalında
Tomurcukta candır gönül sürgünü.
Bin bir umut saçar hayat yolunda
Damardaki kandır gönül sürgünü.

Sevgisiz yürekler hep acı çeker
Âşıklar derdini maşuka döker
Gecenin sonunda aydınlık söker
Karanlıkta tandır gönül sürgünü.

Fidanlar yeşerir toprak sevinir
Sürgüne durunca yaprak sevinir
Akıl düşünürken idrak sevinir
Beklenmedik andır gönül sürgünü.

Sorular sorulur merak içinde
Kavramlar değişir zaman içinde
Hangi taraf derken şüphe içinde
Gidilecek yandır gönül sürgünü.

Toprağa tohumdur insana hatır
Yanık gönülleri sarar kuşatır
Kuruyan dalları tekrar yaşatır
Âlemlere şandır gönül sürgünü.

Ayrılık görünür kader ağında
Teselli bulunmaz yârin bağında
Kederle örülen hasret dağında
Sığınacak handır gönül sürgünü.

Gönül dosttan gelen cefayı seçer
Fanidir bu dünya konanlar göçer
İnsanlar suyundan bir yudum içer
Kaçılmaz sondur gönül sürgünü.