

KARAKOÇ'A MEKTUP

Erol BOYUNDURUK (Giryani)

Yine kedilere sirke içirdik
Balıklar kavağa çıktı Karakoç.
Öküzlere kanat taktık uçurduk
Camızlar kusura baktı Karakoç.

Maymunlar tezgahta halı dokuyor
Örümcekler yılanları sokuyor
Çakallar aslana meydan okuyor
Sincaplar ormanı yaktı Karakoç.

Ensesi kalınlar geçti köşeye
Korkumuzdan kavak deriz meşeye
Eyvallah ederiz bey'e paşa'ya
Dostlar sırtımıza çıktı Karakoç.

Umut, kaf dağının ardında kaldı
Goriller ramazan davulu çaldı
Biberler şekerin yerini aldı
Torbada ki tuzlar koktu Karakoç.

Kediler üleşti aldı köpekten
Kaplanlara yal pişirdik kepekten
Kirpilerin dikenleri ipekten
Tavşanın tüyleri oktu Karakoç.

Koyunlar kurtların bastı evini
Porsuttular yedi dağın devini
Kargalar şahinin aldı avını
Kartallar seyredi baktı Karakoç

Aklımızda acabalar, belkiler
Hayal oldu hürriyetler, ülküler
Tazıları kovaladı tilkiler
Delikten deliğe tıktı Karakoç.

Bir görsen samana kazığı çaktık
Hayal dünyamızda merihe çıktık
Suları ıslattık alevi yaktık
Bizim hünerimiz çoktu Karakoç.

Güller el yakıyor bülbüller canı
Mehmedi dışladı maykılla conı
Eğer soruyorsan Erol **Giryani**
Usandı canından bıktı Karakoç.

DEMIŞLER HİCİV

Hacer ALİOĞLU (Yukuti)

Ortaya atmışlar bir çul parçası
Otur üzerine minder demişler.
Üstünde görünce parlak libası
Giysisine göre önder demişler.

Bir laf atar dolandır her yere
Sahip çıkmaz elinde ki değere
Kedi gibi göz koyduğu ciğere
Uzanamayınca mundar demişler.

İster inanmayın ister inanın
Arasında vardır her camianın
İçi dışı başka söyler adamın
Sözlerine göre dindar demişler.

Haksızlığa karşı çıkarsa kişi
Önüne koyarlar gedikli taşı
Üstüne tutarlar yaylım ateşi
İtiraz edince de kindar demişler.

Kendi söyler kendi iştir sesi
Çatmayınca yarım kalır hevesi
Etrafında örgütlemiş herkesi
Yakuti'yi geri gönder demişler.