



● Ali İhsan Kekeç

Memleket Düşleri

Ihlamurun çiçeğini bilirim
Kokusundan sarhoş olur kuşlar hey...
Toprağına her yıl kurban olurum
Yatar kalkar gönlüm seni düşler hey...

Elazığ'da çoban armut taşıyor
Malatya'lı kayısıya başlıyor
Erzurum'da iliklere işliyor
Dadaşımı üşütüyor kışlar hey...

Tarsus'ta üzümler koruk olunca
Silifke'de badem firik olunca
Ermenek'de yollar yörük olunca
Çoban göç yollarında ne işler hey...

Elbistan'da dut yaprağın dökmeden
Afşin'liler pancarını sökmeden
Binboğ'a'da çadırları yıkmadan
Deli rüzgâr usul usul başlar hey...

Çukur'da karpuzun bağı kırınca
Ormanımı yaz yangını sarınca
Ben yurdumu çırıl çıplak görünce
Süzülüyor gözündeki yaşlar ey...

Can verilir namus şeref gününde
Dün de öyle idi öyle bu günde
Dünya için bir soysuzun önünde
Eğilir mi bu meydanda başlar hey...

Kurduk amma Atatürk'ü Keban'ı
Kurt kapıyor dağlardaki çobanı
Soyulur yurdumun yazı yabanı
Durmuyor ki koyduğumuz taşlar ey...

Coğrafyamız için için kanyor
Düşman kancıklığı biz de deniyor
Kalbimin sağ alt köşesi yanıyor(?)
Dinmiyor ki gözümdeki yaşlar hey...

Nasipler kesilip ömür bitti mi
Gölgeler uzayıp güneş battı mı
Yoksa ayrılıklar gelip çattı mı
Başımızda döner durur kuşlar hey...

