

## Nasıl Severdin Nasıl

### ◆ Durani Kocaga

Salında gel salın yar gel işve nazlarınla  
Unutursun güzelim belki gönül yıkmayı  
Hatırlar mısın hani hüznü gözlerinle  
Nasıl severdin nasıl ufka dalıp bakmayı

Lale sümbülü görme yerin yurdunu seçti  
Kuş konmayan dallara envai güller açtı  
Mevsimler mi değişen geçti o günler geçti  
Yüreğinden ayırıp bölüşürdün lokmayı

Yollarına sarp dedin bulamadım şehrini  
Sardın diye bağrıma taşıyorum kahrını  
Madem zehrin var senin akıt durma zehrini  
Nerelerde öğrendin yılan gibi sokmayı

Yürüdüğüm yolları yine gözlüyor musun  
Öylece uzaklardan durup izliyor musun  
Anlaşılmaz sevdiğim hala özlüyor musun  
Yüreğimi kanatıp kırmızı gül takmayı

Zehir sunsan güzelim doldurduğun içirim  
Cana tatlı diyorsan o candan da geçirim  
Yar özlem var bağrımda volkan sanki içirim  
Bırakırsın sanırdım sen sinemi yakmayı

*Dost Durani* olunca söz ile haddin aşmaz  
Ne dilerse desinler asla özünden taşmaz  
Bas şu lanet tetiğe bu kurşun hedef şaşmaz  
Öğrendiğin bellidir yağlı kurşun sıkmayı

## Düş Kırıkları

### ◆ Ahmet Yıldırımtepe

Böyle konuşmadık bu değil sözün  
Maskeler kayboldu görüldü yüzün  
Toprak değil meğer ateşmiş özün  
Her gün biraz daha ağlattın beni  
Sükut-u hayale uğrattın beni

Tek hayalim uyumaktı dizinde  
Hiç olup gitmekti vuslat izinde  
Gönül deryasında, aşk denizinde  
Sudan zincirlerle bağlattın beni  
Sükut-u hayale uğrattın beni

Eline taşlardan kına yakardım  
Saçına papatya, nergis takardım  
Dik yokuş demeden sana akardım  
Dipsiz dehlizlerden çağlattın beni  
Sükut-u hayale uğrattın beni

Şiirler yazmıştım oysa adına  
Uğruna bakardım, ölüm tadına  
O kara maskeli aşk celladına  
Kızgın demirlerle dağlattın beni  
Sükut-u hayale uğrattın beni