

## Nisan

◆ Bircan Akyüz

Bağrına mevsimlerin düştü yağmur damlası  
Simurg'un kanadından süzüldü nur atlası

Rahmet olup yağınca rıhtımları kıskandım  
Merhamet ateşiyle sırlıklam ıslandım

Aşkınla incilendi, mavilendi deryalar  
Ebedi bir uykudan uyandı kanaryalar

Susayan sinelere umut, heyecan doldu  
Dirilmez dedikleri bedenlere can oldu

Bir kutlu pazartesi, kokunla hayat buldu  
Yüz sürdü eşiğine canlar seyahat buldu

Düşünce çöllerime damlanı yudumladım  
İçimdeki çiğdemini yolunu adımladım

Ne olur bir umut ver yürürüm izlerinde  
Boğulmak çok isterim rahmet denizlerinde

Gözlerinden öğrendim ölürken de gülmeyi  
Sahrada yol alırken kumlara gömülmeyi

Akışınla sağıldı menzildeki bu zaman  
Aşkınla dağılmıştı başlardaki bu duman

Suya hasret topraklar can evinden vuruldu  
Kâinatın kalbine payitahtlar kuruldu

Süreyya gözlerinden içtim ezgilerini  
Bulmuştum kaderimde ince çizgilerini

Ayların efendisi yeşertti umutları  
Bir katreyle erimiş yıkılmıştı putları

Semadan üzerime döküldü bütün renkler  
Renkleri kucakladı yerde bütün ahenkler

Saadet tezgâhında ince bir nakış ördüm  
Süzülen her manada senden bir bakış gördüm

Özledim, gözlerimde zerrelere filizlendi  
Özledim, sözlerimde ezberlerin gizlendi

Sen gelince içimde kandiller ateşlendi  
Sen gelince taşlara nakışların işlendi

Sen gelince duruldu, rüzgârlar fırtınalar  
Bir meltem olup aktı ellerdeki kınalar

Bir masala dönüşen efsaneydi akışın  
Zulmeti nurla boğdu bir kerecik bakışın

Kızıl yıldız doğmuştu bu dünya semasında  
Sütunlar yıkılmıştı Kısra'nın sefasında

Büyük Zerdüşt ateşi sönmüştü gelişinle  
Parmagından su aktı bir kere gülüşünle

Güllerin kokusunu bağrına bastı Hira  
Gözünden kanlı yaşlar akıtmıştı Bahira

Güvercin yuvasında zulmete ağ örmüştü  
İnsanlık kâinatın sultanını görmüştü

Bir ebru deseniydin kelebek kanadında  
Bir 'insan' mı gizliydi bu beş harflik adında

Adını kalpten silmem, düşürmem dilden Nisan  
Sonunda anladım ki sensiz olamaz insan