

ŞEHİTLER

Fahri HOŞAB

Şehitlerimizi uğurlarken...

Başlar üzerinde aziz şehitler
Bir ulvi vedada Hakk'a şahitler
Göge kanatlanmış değme yiğitler
Yükselir tekbirler, Allahu Ekber!

Kimisi Şerife, kimisi Mehmet
Onlara nasipmiş kutlu şehadet
Ne büyük paye bu! Bu ne saadet!
Artık vatanları ebedî cennet.

Kimi bir goncaydı, açmadan soldu
Kimisi tazecik bir yavukluydu
Kimisi sılaya hasret doluydu
Hepsi hak davanın şehidi oldu.

Her milletten çıkmaz böyle neferler
Vatana adanmış kahraman erler
Hakk'ın fedaisi bu cengâverler
Ne büyük lütuf bu, Allahu Ekber!

Şehit kanlarıyla sulanan toprak
Seni vatan kılan sır budur ancak
Yüreğinde söker her nurlu şafak
Senden rüzgâr alır şanlı al bayrak.

Minnet ey şehitler, size bin minnet
Kalbini taht yaptı size bu millet
Bu nasıl bir makam! Nasıl akıbet!
Sürsün devranınız ta ebed müddet.

Sizdiniz vahşetin belini kıran
Zulmün karşısına durup haykıran
Hakk'a imanıyla zulmeti yaran
Şefkat kanadıyla mazlumu saran.

Sizin izinizde nice gazanfer
Kız kızan demeden hepsi seferber
Her biri civanmert, birer cengâver
Cihat meydanında şahlanıp kükrer!

Dileyin, Mevlâdan lütuf dileyin
Türlü tecelliye seyran eyleyin
Hazret-i Resûl'e selâm söyleyin
Davana nice can fedadır, deyin!

GEÇ GÖZÜMÜN YAŞINDAN

Afak ŞİHLİ

Derdim, duman hasretinse yel olmuş
Yüreğimi koparalı yıl olmuş
Aramızda taşkın olmuş, sel olmuş
Mümkün ise, geç gözümün yaşından!

Kırmak olmaz bir ümidi, bir andı
Her bir bela boynumuza dolandı
Bu ne zulüm! Ölüm bile yalandı
Katilimsin, iç gözümün yaşından!

Gün bulutta, göy yosundur, aşk bağı
Gözlerimden akar keder ırmağı
Daha yürek kaldıramaz bu dağı
Gözlerini aç gözümün yaşından!

Efkârımı desem sabır taşına
Biçare taş, çatlayacak boşuna
El âlemi toplayacak başına
Kaçabilsen, kaç gözümün yaşından!