

Sılaya Hasret

◆ Ali Akbaş

Bir gün apar topar gittiğimde ben
Hayâlimde karlı Nurhak kalacak
Bir dere boyunda çıplak, üşüyen
Mahzun, üç beş akça kavak kalacak

Ve alçacık damlar, sazdan samandan
Tombul minareden okunan ezan
Çit fistanlı kızlarıyla Elbistan
Doğup büyüdüğüm toprak kalacak

Zemheride yollar diz boyu kardı
Baharda her taraf iğde kokardı
Nineler fesine reyhan takardı
Ruhum gurbet elde tutsak kalacak

Çilekeş kardeşim, canım, baş tacım
Her namazda sağlığıma duacım
Eğer öldüğümü duyarsa bacım
Sılada gözleri ıslak kalacak

Ben kaldım geriye turna göçünden
Tutunarak bir bulutun saçından
Uçacağım bir dağın yamacından
Engin ova, serin yaylak kalacak

Cam göbeği yeşil Ceyhan'ın suyu
Boz bulanık akar hep Sarsap Çayı
Adını unutmuş Akbaş'ın köyü
Sönmüş ocak, viran çardak kalacak

Bakıra Övgü

◆ Ali Akbaş

Daha gün doğmadan uyanır Maraş
Uyanır da mor dağlara dayanır
Ela gözlü bir Selçuk şehzâdesi
Bir kumru hu husu ve ezan sesi
Ökkeş sabah sabah bakır dövüyor
Bir bakır sinide güneş doğuyor
Çekiç sesleriyle, alın teriyle
Küçük dükkânlara rahmet yağıyor

Biraz bakır, biraz sabır, biraz ter
Bakırı kuş yapar hünerli eller
Bu ibrik güvercin, bu güğüm kuğu
Hişt desen uçacak konduğu raftan
Bir Mesih nefesi körük soluğu
Değdiği her şeye can veriyor can
Kapkara kömürler şimdi bir mercan
Sinide Ökkeş'in gönül bolluğu

Ninemin çeyizi taslar, tabaklar
Aydınlık çağların anası bakır
Bu çanaklar nice hâtıra saklar
Altın, gümüş soylu, bakırım hakir
Bir türkü tutturur sevda üstüne
Ökkeş'in dilinde bülbüller şakır
Nasıl konulacak dağ dağ üstüne
Ökkeş'im sevdalı, Ökkeş'im fakir

Ökkeş'in sırtında yamalı aba
Yanağı al, kaşı kartal kanadı
Gönlü tülde ince, giyimi kaba
Ellerine baktım, içim kanadı
Felek onu döne döne sınıadı
Ökkeş sabah sabah bakır dövüyor
Bir bakır sinide güneş doğuyor
Bu sini evlere nasıl sığıyor