

## “Ada Kızı”na

### ◆ Mehmet Turgut Berbercan

Patmos'ta yanarken, denizlerin ateşi,  
Döküldü maviye, tatlı akşam güneşi,  
“Son defa bakarken, gözlerimiz hep yaştı,  
Bu yolcu gidiyor, gemi çoktan yanaştı!”

Yarın kalmaz bir gün, bize bu son geceden,  
Giderken seni ben, öperek iskeleden,  
Yıldızlar mı vurur, ayrılık mateminden?  
Dudakların ıslak, adanın hoş neminden!

Yak şimdi sen tanrım, yine denizleri sen!  
Varmasın bu gemi, batsın suya kederden.  
“Son defa bakarken, gözlerimiz hep yaştı,  
Bu yolcu gidiyor, gemi çoktan yanaştı!”

Yıldızlar yok bugün, aysa puslu bulanık,  
Yolumuz çok uzun, deniz şimdi karanlık,  
Ben gelemem artık, o sahil değil yakın,  
Gözlerin ufukta, durup bekleme sakın!

## Maruzat

### ◆ Aslan Avşarbey

*-Bayram dolayısıyla içe kapalıyız-*

Herkesin güldüğü bu günde bile  
İçimdeki sızı dinmiyor Ana  
Bayramda seyranda hep aynı çile  
Baht bana yüzünü dönmüyor Ana

Girip bir biçimden başka biçime  
Kapattım kendimi kendi içime  
Ağustosta karlar düştü saçıma  
Oğlun neden böyle onmuyor Ana

Öyle düşmüşüm ki Hakk'ın gözünden  
Bol faizli hisse verdi hüzünden  
Kadir kıymet bilmez kullar yüzünden  
Yüreğimdeki kor sönmüyor Ana

Fidan diktim kurtlar yedi kökünü  
Hasat vakti düşman yaktı ekini  
Yüklemiş sırtıma bütün yükünü  
Felek şu dalımdan inmiyor Ana

Bayramın ne feyzi ne bereketi  
Götürmedi benden derdi mereti  
Ağulu aş oldu kurbanın eti  
Ağız tadı ile yenmiyor Ana

Oğlun işte böyle kırık kanadı  
Teslim bayrağını çekti inadı  
Sorma bana nedir bu derdin adı  
Denmiyor denmiyor denmiyor Ana

Ömrüm hatim oldu son cüzü kaldı  
Elde heder olmuş bir mazi kaldı  
Mülkî'nin ne tadı ne tuzu kaldı  
Yaşamak içime sinmiyor Ana