

ANSIZIN

Nuri PEKSÖZ

Firkat anlarının gam kervanında,
Bir selam salmadan gittin ansızın.
Beni hasret, seni yollar tüketti,
Bu dert girdabına attın ansızın.

Aktı karanlığa yıldızlar bile,
Senin olsun her şey var güle güle,
Öldürür bu dertler devleri bile,
Sırrımı ellere sattın ansızın.

Zehrini yudumlar yürekler şimdi,
Yolumuzu artık kim bekler şimdi?
Soldu hazanımda çiçekler şimdi,
Bu benim kalbimi yaktın ansızın.

Sönmüyor sevgili içimde yangın,
Yine beni burda öksüz bıraktın,
Aslı'yı ağlattın, Kerem'i yaktın,
Ve işin içinden çıktın ansızın.

Yorulur ırmaklar, durulur seli,
Kurutur gamzeyi, hasretin yeli,
Hele bir de burdan gittin gideli,
Tacımı tahtımı yıktın ansızın.

Ezgiler tükettim senin yasında,
Kırıldı mızraplar aşk bestesinde,
Şiirimin bu hüzzamlı sesinde,
Yarım kaldın neden bittin ansızın?

İKİ ŞİİR

Hikmet ELİTAŞ

MEVLÂM DİLERSE

Yerleri gökleri yaratan Mevlâm
Nur üstüne nur yağdırır dilerse.
Geceye gündüze intizam veren
Ağustosta kar yağdırır dilerse.

Rahman, Rahim O'dur, Halik'te O'dur
Gani, Ekrem O'dur, Falik'te O'dur
Kudrette ondadır, Malik'te O'dur
Kar üstüne kor yağdırır dilerse.

MEVLÂNA DERĞAHINDA

Kubbelerden bir ney sesi yükselir
Bülbül aşka gelir, gül aciz kalır.
Dudaklardan hasret közü dökülür
Bir alev savrulur, kül âciz kalır.

Hasretin yürekte bir yangın yeri
Tevâzû sendeydi, sende hoşgörü
“ Gel, gel! ” çağrılarının sarar gökleri
Koşar ehl-i pîrân, yol âciz kalır.

Varlığı sevkedip, yok kapısına
Ne derdin var ise dök kapısına
Bir vuslat vaktinde Hak kapısına
Varılır göz ıslak, el âciz kalır.

Hikmetî'yim geldim dergâha girdim
Divanına durup, aklımı yordum
Bir huşû içinde, Hâkk' a yalvardım
Bir bak yüreğime, çöl âciz kalır.