

**BABAMIN MEŞİN ÇANTASI****Metin Önal MENGÜŞOĞLU***-Babama, amcama tüm demiryolculara-*

Mazgirt Kalesi'nde taştan mağara  
Eşkiyadan kaçan mazlumun evi  
Ölüme erişir yol vara vara  
Korkular besliyor o mor alevi

Bir seyyahı babam, çıkar giderdi  
Ömrünün yolunda hiç geç kalmadı  
Anam çantasını eline verdi  
Rüzgâr şapkasını yele almadı

Üniformasında bir yığın yıldız  
Göktekiler ile yarışlırdı  
Ne çaresiz kaldı ve ne de yalnız  
Toz zerrelere ahabı vardı

Bir el işmarıyla kalkardı tren  
Burnundan soluyan aygırlar gibi  
Uzak menzillere durmadan giden  
Say ki göçmen kuşlar onun rakibi

Babamdı ne sürpriz serüvenleri  
Masal diye kulağıma aktardı  
Ondan bana geçen köklü genleri  
Sarmaşık benzeri ruhumu sardı

Hasrete dost ayrılığa abone  
Yollar onun kadim akrabasıydı  
Hangi engel nerde çıksa önüne  
Yönünü çeviren insan hasıydı

Meşin çantasında sefer taşları  
Üç beş kurabiye ve vişne suyu  
Kimi görse ölgün ve benzi sarı  
Paylaşır ekmeği böyledir huyu

Yavrusunun süt bebeklik kokusu  
Çıkmaz hatırandan ezberlemiştir  
Beynini çatlatsa bile uykusu  
Evvel ahir düşündüğü hep iştir

“Hey ateşçi! Demlendiyse bir çay ver  
Kıtlamanın keyif vakti yaklaştı  
Şu makinisti de adamdan say, ver  
Kelle şeker bize çok uzaklaştı.”

İncecik demirler uzanıp gider  
Sesler ve sislerle dolardı kalbi  
Koyun sürüsünde yanlış bir rehber  
Allah'ın saf kulu köyün garibi

Bu demir canavar söz dinlemiyor  
Koyun sürüsüne süratle daldı  
Canlı mısın yoksa cansız, demiyor  
Bütün hayvanları altına aldı

Ne müsekkin vardı ne de bir ilaç  
Mahzun yüreğini neyle dağlasın  
Çoban hem çaresiz hem üç gündür aç  
Ya onun derdine kimler ağlasın

Tren yürür babam Kur'an okurdu  
Kondüktör sorarken rekât ne demek  
Ne zaman ki babam namaza durdu  
Şu dünyada neye yarar bu emek

Seccadesi kırk yamadan mürekkep  
Marşandizin kömür karası sinmiş  
Anam yıkamaydı istiyordu hep  
Babam “bırak buna melekler inmiş”

Vakti yoktu avarelik yapmaya  
Sanki hiç çocukluk yaşamamıştı  
Uçmak istiyordu güneşe aya  
Yolların kahrına böyle alıştı

Bazen oturmaktan yoruluyordu  
Ayakta durmayı nasıl severdi  
İnsanın doğumu ölmekten zordu  
İnsanlık bundan da daha zor derdi

Ebedi bir gezgin gibi dolaştı  
Dünyası küçüktü yüreği büyük  
Köprüler, denizler, dağları aştı  
Sırtında treni kadar da bir yük

Tiryakisi kimdir yolculukların  
Babam bu tarife tam denk düşerdi  
Dün ve bugün nedir, ne zaman yarın  
O, lokomotif zamanı verdi

Çantasından tavşan çıkmadı asla  
Doluydu dönüşün sevinci eve  
Lokum kokusuyla dolardı sıla  
İri Diyarbakir karpuzu bir de

Sade yüreğinde değil merhamet  
Çantasında bile onu taşırdı  
Her şehirden lehçe sanki bir demet  
Su satıcılardan birkaç lakırdı

Buğulu resimler geçer zihninden  
Genzinde tünelin boğan kokusu  
Asla haberi yok hasetten kinden  
Bozulmamış fitratının dokusu

Doksan dört yıl dünya onu taşıdı  
Meşin çantasını göçünce açtık  
Baktık bir kat esvap o bize kaldı  
Onu yoksul birisine bıraktık