

## Baharı Ne Zaman Bu Kışın

Bilmem nerelere alır götürür  
Dalıp uzaklara bakışın gülüm  
Sis çöker çehrene hüznün oturur  
Baharı ne zaman bu kışın gülüm

Ruhun bu hâllere düşeli beri  
Süzülüp kaldın bir kemikle deri  
Ayakların görmez bastığı yeri  
Hani keklik gibi sekişin gülüm

Günler var ağzını bıçak açmıyor  
Ellerin tutmuyor gözün seçmiyor  
Yok desen de işte gözden kaçmıyor  
Kimedir kaşını yıkışın gülüm

Çifte güneş gözler şimdi neredeler  
Kemikten oyulu bir kabirdeler  
Ölgün ışığını tümünden perdeler  
Kakülü yüzüne döküşün gülüm

Dinlediğin kasvet dolu besteden  
Acep hangi sözdür seni mest eden  
"Zahide" çalınca Neşet Usta'dan  
Nedendir içini çekişin gülüm

Görseydi gözünde bir damla yaş  
Dönerdi Nemrut'un göle ateşi  
Eritir dağları çatlatır taşı  
Çocukça boynunu büküşün gülüm

Temmuzda karların savruluşudur  
Şubatta bozkırın kavruluşudur  
Erciyes'in yana devrilişidir  
Pencere önüne çöküşün gülüm

İki yanağına koyup elini  
Kaç kere tırmandın Çubuk Beli'ni  
Artık enginlere döndür yolunu  
İnişi yok mu bu yokuşun gülüm

Bir şey söyle durma neden susarsın  
Selamı sabahı tümünden kesersin  
Hem dünyaya hem de bana küsersin  
Mülkî'yi üzme mi tek işin gülüm  
Baharı ne zaman bu kışın gülüm