

ANLAMADIN MI?

Musa Serin

Söyemesi çok zor, desem ki nasıl?
Seni sevdiğimi anlamadın mı?
Basarken sıkıntı hep fasıl fasıl
Gelirken üstüme anlamadın mı?

Söylemek zor amma, yazmaksa başka
Sözcükler anlatır meramı aşka
Pişmanlık getirip demedim keşke
Keşkeler silindi anlamadın mı?

Elime kalemi aldığım zaman
Bazen dilim laldır, dökülmez kelim
Her günüm ayrı dert, acı, keder ve gam
Artıyor sancılar anlamadın mı?

Hayatın tadısın, bazen de tuzu
Savurdun rüzgârla, kaldırdın tozu
Erittin kalbimden erittin buzunu
Aktı damla damla anlamadın mı?

Esen yeller getirirken kokunu
Açılır yüreğimde açılır konu
Bir avcı misali atıp okunu
Sapladın yüreğime anlamadın mı?

Mesafe üç adım ne dersin buna
Belki bir adım, zor gelir bana
Kapansın yaralar, küstüm cihana
Cihanda dar gelir anlamadın mı?

Akan suda iz aradım olmadı
Dolsun dedim gönül gözü dolmadı
Dedim amma hak yerini bulmadı
Seni sevdiğimi anlamadın mı?

DEMEK...

Mustafa Ayvalı

Ağıt dünyasına atıp da beni
Çekip gidiyorsun gurbetin kızı.
Onca vefasızla satıp da beni
Yıkıp gidiyorsun gurbetin kızı.

Kurduğum saatin bir anlık çağrı
Boz bulanık ufkun en yüce dağı
Fıtratın aşkına düştüğün bağı
Söküp gidiyorsun gurbetin kızı.

Zaman denen kaçkın gelmezken dize
Ayva meyvesini eylermiş güze
Son imzanı atıp kırk yama yüze
Bakıp gidiyorsun gurbetin kızı.

Baldıranlar sarmış, bozgunda bostan
Ölüme lahzada bu gönül yastan
Son baktığın bağda yazarken destan
Yakıp gidiyorsun gurbetin kızı.

Saatler gecikmiş anı çaldı ah!
Kâğıt gemi gibi vira bismillah
Ezeli yükleyip ummana eyvah!
Akıp gidiyorsun gurbetin kızı.

Sular yangınından en son çağrıma
Derman olmak varken şu kalp ağrıma
Hasret filizini garip bağrıma
Dikip gidiyorsun gurbetin kızı.

Firkat reçetesi ebede dair
Yanık bir şiire senetken sabır
Gönül tabutuma mihlaları bir bir
Çakıp gidiyorsun gurbetin kızı.

Yakamoz düşleri yâd ele derip
Yumak yumak derdi sırtıma sarıp
Musa asasıyla deryayı yarıp
Çıkıp gidiyorsun gurbetin kızı.