



## ◆ Ahmet Efe

### Eski Sokak

Ah Őu eski sokaklar cumbalı kâgir evler  
Sahibi zâkir evler her biri nâdir evler

Duvarların dibinde hüsnüyusuf çiçeđi  
Konuk etmiş üstüne birkaç uğur böceđi

Bir köşenin başında şırıldayan çeşme der:  
“Hak’kı tesbih ediyor su, ateş, hava, mermer...”

Mescit minaresinden kumrular ses veriyor  
“Hû” sesiyle şadırvan tam kemâle eriyor

Baharda al ve yeşil donanırken tepeler  
Gülümser saksılarda sardunyalar küpeler

Yol ararken duvardan öteye sarmaşıklar  
Göz süzer birbirine yeni yetme âşıklar

Yâr için gül yetişir gönüller bahçesinde  
Bin hikâye bulunur bir çeyiz bohçasında

Pencerenin önünde cıvıldaşır serçeler  
Ne masallar anlatır nakış nakış perdeler

Avlularda çıkırığı gıcırdayan kuyular  
Kaç asırdır sunuyor taze ve berrak sular





Hangi dağdan kopup da gelmiş temel taşları  
Görkemli sütunların bilinmez ki yaşları

Bir pancurun ardından sokağa bakan çocuk  
Sırtında beyaz mintan elinde mavi boncuk

Göklerde pervaz eder burada gönül hüması  
Deryayı seyrederken köşkün cihannüması

Başkadır hali elbet sokakta her hanenin  
Lâkin kırk yıl hatırı sayılır bir kahvenin

Bilmem hangi sırları saklar şu dev çınarlar  
Belki gidip dönmeyen âdemleri anarlar

Paslanmış menteşesi inilder durur kapı  
İlerde yalnızlığa yuvarlanmış bir yapı

İnce ince işlenmiş şu tokmağı çalan kim?  
Bilinmez gelen kimdir ve ardında kalan kim?

Arnavut kaldırımında bastonlu bir ihtiyar  
Mırıldanır: "Bir ömür geçti de gelmedi yâr!"

Az beride sürerken güvercin pazarlığı  
Ötelerde serviler bekliyor mezarlığı

Hiç hayalden çıkmıyor ah şu eski sokaklar  
Gün gelir "Bir dost..." diye *Ahmed*'i de kucaklar

