

## ■ Emin Gönen

### Filistin'e Ağıt

Yanıyorken ümmetin nazenin çiçekleri  
Üç inci parıldıyor külünde masivânın  
Nurani halkalarla yansa da etekleri  
İçlerinde en fazla, bağı yanık aksanın  
Bu ızdırıp deminde kalpler her dem yaralı  
İlaç diye sürülen acı merhem yaralı

Bilenmiş bir yas kollar sokağını Kudüs'ün  
Acılara katıktır damarda gezen öfke  
Filistin diyarında kızıla çalar hüzün  
Kan belası yuvalar donmuş vicdana leke  
Köhnemiş terazisi, sözde hakem yaralı  
Buza kesmiş ellerde ruhsuz kalem yaralı

Kucaklamak istedim enbiya mirasını  
Titredi omuzlarım kol düştü kucak yandı  
Hangi menzil çıkarır bizi kayıp vuslata  
Dolaştı kör adımlar ser düştü ayak yandı  
Bir özgürlük mavisini tüterken bacalarda  
Viran oldu hanüman köz düştü ocak yandı  
Sırtlanlara verildi adalet taksimatı  
Vuruldu kanlı mühür hüküm düştü hak yandı  
Kıydılar birer birer, yitti taze fidanlar  
Bağrına gül kokulu dal düştü toprak yandı

Tıkandı tüm dillerin çağlayan gür çeşmesi  
Kalmadı bir teselli sözcükler harap oldu  
Dar geldi acılara kalbin paslı kafesi  
Kanda tomurcuk güller kördüğüm serap oldu  
Tırpan tırpan biçilmiş kırdı çiğdem yaralı  
Dikenli yokuşlara sürgün kadem yaralı

Şahlanan bir fetihten kutlu tarih mirası  
Çalkalandı ufuklar kalktı yetim bir akın  
Kıyam etti Ömer'in küllenmiş hatırası  
Yeşertti Selahaddin, düşünün mazlumların  
Parçalandı vahdet bezm-i âlem yaralı  
Nübüvvet hatırası nazlı didem yaralı

Bu nasıl bir kıyımdır izahı, ölçüsü yok  
İzanın kantarına kan düştü idrak yandı  
Ah! dayanılmaz gayrı bu keder girdabına  
Sitemkâr sözcüklere kor düştü dudak yandı  
Öksüz kaldı seferi, gül Harem'den Aksa'ya  
Dolaştı mahzun mahzun nal düştü Burak yandı  
Kurbanıdır şu yetimler bir onur pazarında  
Sendeledi merhamet taş düştü sunak yandı  
Dost kimdir ve düşman kim? yüzü örten tül kimin?  
Göründü çehreleri tül düştü duvak yandı