

Gurbet

Hayatım taş dibek, şemailim nasır
Döne döne beni eziyor gurbet.
Yatağım bir mitil, altımda hasır
Uyku da rüyama sızıyor gurbet.

Düşersin gurbete halin muamma
Çalışıp kazanmak zehirli kama
Rızkında var ise karışmam amma
Yaptığın planı bozuyor gurbet.

Dağları sarp kaya, yolları çetin
Sancılı günleri hasreti metin
Karnını doyurur bir sürü itin
Kurtlara gelince azıyor gurbet.

Ben şiir yazarım o anlar nesir
Çevresin gül etsen, eylemez tesir
Saatler duruyor, hayalin esir
Her aya bir asır yazıyor gurbet.

Sancılı hâlimden aşağı inmez
Ballı kaymak yesen içine sinmez
Kışı daim eser, bahar da dinmez
Her gün yağmur yağsa, yazıyor gurbet.

Çiçekleri kokmaz, yüzleri nursuz
İnsanı selamsız, halleri arsız
Çalışsan beyhude kazancı karsız
Hakkını ziyanla bozuyor gurbet.

Hayat girdabında çırpınıp soldum
Kendimi yılların peşinde buldum
Dert ile yoğruldu, hasretle doldum
Dermanı bulunca seziyor gurbet

Adımı tadımı ahımı saydı
Rengimi kokumu tenimi soydu
Bir kuru et ile bir kemik koydu
Üstelik derimi çiziyor gurbet.

Güneş uzaklarda ay uzaklarda
Ayağımı kaydırıldı şu kızaklarda
Dönüp dolaştırır şu sazaklarda
Halimi sorunca kızıyor gurbet.

Bu nasıl gaddarlık neden ve niçin
Yanarım tüterim hep için için
Beni tuzaklara düşürmek için
Önüme hendekler kazıyor gurbet.