



## ● Mehmet Osmanođlu

### Hafakan

gün geceye sarılıp sessizce uyuyunca  
depreşir sızıların gün kurusu suçlardan  
yoldaşlık eder sana ıssızlığın boyunca  
çıkıp gelen bir yangın şü kızıl yamaçlardan

bir dehşet kanatlanır içinde birdenbire  
sükûnun çıđlıđından kuş gibi ürperirsin  
koyulursun sessizce bilinmez bir sefere  
çapraşık kaygıların kıskacında erirsin

yol uzun, yükün ağır, geçitte haramiler  
ne mümkün firar etmek kuşku gölgelerden  
bir bir demir almakta güvendiđin gemiler  
yanıp sönen bir umut göz kırpsa da ilerden

her ne yana bakınsan bir heyula gölgesi  
tenini tırmalarken demir tırnaklarıyla  
çınlar kulaklarında hayaletlerin sesi  
bu şehir ürkütüyor metruk sokaklarıyla

karanlık perde perde derinleşir kuytuda  
devrilip bir köşeye biraz nefeslenirsin  
tüm eşya esrârengiz, netâmeli, uykuda  
şü önünde seğırtten serâba seslenirsin

sanrılarla örülü muhayyile gayyası  
düşer kanatlarına zehrini zerkederek  
tepişir üzerinde son nefes muamması  
büyür hafakanların sol yanında giderek

hüzünler kan emerken yıldıgın gülüşlerinden  
birilmek sarmalanır nefesinin boynuna  
devrik hülyâlar geçer sancılı düşlerinden  
bırakırsın kendini vehimlerin koynuna

dilinde, damađımda burkuntulu saatler  
köz olur bedeninde şü nedamet hırkası  
içinde alacalı, şüpheli cinayetler  
teninde raşelerin çekilmez fiyakası

titrer bakışlarında bulanık bir seğırtme  
son sözün fısıldanır belki kulaklarına  
savrulur zamanın dehlizlerinde yitme  
bütün ömrün dolanır şimdi ayaklarına.

