



◆ İbrahim Şahin

Bilmece

Umarsız davranıp etme eziyet
Kurak vadideki göle benzer o
Dilinden düğümü çözmek meziyet
Bir damlada coşan sele benzer o

Sihirli aynadır, bakmayı bilsen
Gizemine bir mum yakmayı bilsen
Muska bilip göğse takmayı bilsen
Düşler sofrasında hâle benzer o

Yürür bildiğince, fermana inat
Yansa kor ateşte eylemez feryat
Lügatler tasvirde acizdir heyhat
Manadan müstağni dile benzer o

Hallerine ne sır ne akıl erer
Meftunca duygunun izini sürer
Ummanlar içine fütursuz girer
Dalgayla oynaşan sala benzer o

Nice ezberleri bozdurur huyu
Gün olur sürgüne sürer uykuyu
Nasibi olmazsa muhabbet suyu
Katreye susayan çöle benzer o

Bîzardır dil ona anlam bulmaktan
Bîtap düşer akıl saçın yolmaktan
Bir kıvılcım korur onu solmaktan
Ateşte açılan güle benzer o

Kalsa da gam yemez aşk ile üryan
Şifa sayar, olsa dertlere giryan
Düşüp kör kuyuya beklese kervan
İçin için yanan küle benzer o

Kuşatsa hayatı dert ile mihnet
Hâl bilmez olana eylemez minnet
Haz ehli sansa da leziz bir şerbet
Baldıran tadında bala benzer o

Destan olur ummanlara daldığı
Sadakattir tek gerçeği, bildiği
Hesapsız yolcunun revan olduğu
Tahammül ufkunda yola benzer o

Her nazar kıldığı düşüyor şaşkın
Süvarisi yağız bineği eşkin
Sığmıyor kelama tarifi aşkın
Lügatler üstünde dile benzer o

