

**TAŞIN YÜREĞİ SIZLAR****Hayrettin DURMUŞ**

Gönüller arasında açıldıkça uçurum  
Taşın yüreği sızlar dağlar yüz yüze gelir

Soylu sevda yangını sarsın diye yüreği  
Gül kokulu ay yüzlü canan ikaza gelir

Sabrı kalkan eyleyip kuşanırsan sevgiyi  
Haralar saray olur vahşi at dize gelir

Gümüş yüklü kervanlar uğramaz semtimize  
Tepeden tırnağa aşk şükür ki bize gelir

Doğrasan dilim dilim gam değil ki sevgilim  
Lâkin kem göz değerse sevdamız göze gelir

Yalancı vahalarda su arayan biçare  
Senin kokunu alsa koşarak köze gelir

Kandilinde fitilim ateş ne yapsın bana  
Ayazlar yana döne bahara yaza gelir

Mahmuzlayıp atını geçersen derbentleri  
Sevdayla tırmanınca yokuşlar düze gelir

İz sürdükçe süvari söz ırmağına varır  
Akan su yatağına insansa öze gelir

**İNTİZAR****İbrahim TÜRKHAN**

Nasırlaşan sitem kalır sadece  
Birkaç nakarata sığın sevdadan  
Yıldızların matem yeridir gece  
Göge yayılacak sessiz bir figan

Yıllar yağlı kement dolanır boyna  
Acılar cellâttır hüznler zindan  
Kaçılmaz gerçeği haykırır ayna  
“Önünde ölüm var gerisi yalan!”

Ağzının payını alarak gönül  
Yüz üstü yıkılır yaman mı yaman  
Ne bülbülde şevk var ne davetkâr gül  
Bağlar çöle döner yer gök toz-duman

Meçhul terennümler kafiyelenir  
Dilin arkadaşı ne saz ne keman  
Ömür kor halinde akan nehirdir  
Serapa dönüşür bir anda umman

Dişliler matemde akrep mecalsiz  
Sonsuzluk yolunda susar yelkovan  
Koymaz geride ses ne de ufak iz  
Âna hapsolarak kaybolan zaman