

## ● Mustafa Ayvalı

### Kırgınım

Yokuşların ardı yine yokuştur  
Çocukken koştuğum düze kırgınım.  
Elbet kışın sonu bahardır deyip,  
Kalbi buza kesen yaza kırgınım.

Koymuşum umudu delik bir cebe,  
Düştüğüm bir yol var hüsrana gebe.  
Bu aşk oyununda bir ben körebe  
Beti benzi atmış yüze kırgınım.

Nerede verilen sözler nerede!  
Dert nasıl yıkanır hangi derede?  
Ellerim başımda bir cenderede  
Yalan çeşmesinde söze kırgınım.

Yine gece saat Selma'ya beş var.  
Tarumar bahçemde bin bir telaş var  
Bir de kırk derece tende ateş var  
Efkârımla yanan köze kırgınım.

Meylerde arayıp derdine çare  
Cennetten kovuldun be hey avare!  
Vurdum da mızrabı kırk telli yâre  
Es bile vermeyen saza kırgınım.

Aruzdan, serbestten geçtim heceden  
Vuslat niyaz ettim bir o Yüce'den!  
Hayat dediğimiz bin bilmecedan  
Her şeyden vazgeçtim size kırgınım.