

Elena

◆ Mustafa Pınarbaşı

gönlümün esrarı çözülür diye
ateşe savurdum aşkımı bugün
inilteler geldi tâ derinlerden
güneşin sessizce battığı yerden
karışır bahtıma, tâlihîmâkus
sen bir yalancısın sus, elena sus

buğday başağının büker boynunu
çatılmış kaştaki bir deli poyraz
aklımı götürür sivrisinek, saz
iblis'e uzanan ses anlaşılmaz
çanakkale çarşısında her yan rus
sen bir yalancısın sus, elena sus

bir ölüme yaslanmışım deliksiz
uykumun içinde kayboluyorum
yaban bir eldeyim beş meteliksiz
bir doludan bir boşa doluyorum
çok değil dileğim, iffet ve nâmus
sen bir yalancısın sus, elena sus

benden ancak ak dumanlar çekersin
ateş olsan cürmün kadar yakarsın
arap kızı gibi camdan bakarsın
gider sele karışır şarkılarım
etrafımda sisler, etrafımda pus
sen bir yalancısın sus, elena sus

gövdesinden yaralanmış bir gemi
yarasına merhem yapar mı beni
kapatırarak deniz kirpiklerini
ezelden beridir hiç uyumamış
rengi kaçmış deli, kalmamış huy-hus
sen bir yalancısın sus, elena sus

Git

◆ Yusuf Dođdu

Bu kadar soruyu sorduktan sonra,
Etme artık beni merak sevdiğim.
Beni bu kadar yorduktan sonra,
Bırak şu yakamı, bırak sevdiğim
Bırak ta çıkayım çirak sevdiğim.

Sevdim dedim sana, sen inanmadın.
Hülyalara daldın, hiç uyanmadın.
Ben kül oldum sense bir an yanmadın,
Bırak yaksın beni firak sevdiğim.
Bırak ta çıkayım çirak sevdiğim.

Bırak artık beni yalnız kalayım,
Güle güle sana ben kahrolayım.
Bitsin artık çilem toprak olayım,
Bu aşkın sonu yok, kurak sevdiğim,
Bırak şu yakamı, bırak sevdiğim.