

SAKLANBAÇ OYUNUNDA SURIYELİ ÇOCUKLAR

İbrahim Eryiğit

Acıyla doğar güneş Suriye'nin üstüne
Nefes alma teğettir ölümün çizgisine.

Haritası yırtılmış parça parça her yanı
Karanlık caddelerde korku sarar insanı.

Özgürlük nağmeleri hiçliğin çemberinde
Yankılanır kokusu mülteci yüzlerinde.

Saklambaç oyununda Suriyeli çocuklar
Günbegün azalıyor oyuna katılanlar.

Önüm arkam sağım so... derken ebe bomba patlar
Her tarafa dağılır vücuttaki parçalar.

Şarapnel parçaları bedenlere giriyor
Oyundaki çocuklar durmadan eksiliyor.

Oyunun son ebesi sırtı dönük meydana
Hain kâfir kurşunu saplanıyor sırtına.

Özgürlük nağmeleri hiçliğin çemberinde
Yankılanır kokusu mülteci yüzlerinde.

Başa gelen ne varsa edimin bakiyesi
Tercihlerden bellidir şimdinin hikâyesi.

Özlenilen şarkıdır mülteciyedeki umut
Dudağında dua izi: Fatiha, ihlâs, kunut.

YÜREK GÖÇÜ

Fahri Hoşab

Özünden göçenlere...

Nere gidiyorsunuz bölük bölük hey millet?
Yüzleriniz gölgeli, nere gidiyorsunuz?
Boynunuzda bir minnet, sırtınızda bir zillet
Gözleriniz kapalı, nere gidiyorsunuz?

Durun, gitmeyin hele, dinleyin sözlerimi
Kaldırın başınızı, bir görün gözlerimi
Boşta kalan ellerim döverken dizlerimi
Sözleriniz imalı, nere gidiyorsunuz?

Hatırlayın maziyi, bu beli yurt tutanı
İnsan yad el bilir mi ser verilen vatani
İssızlığa terk edip şu kefensiz yatani
Kafileler sıralı, nere gidiyorsunuz?

Bu diyarlar sizindir; zümrüt vadiler, dağlar
Bağrı cömert ovalar, bülbül nağmeli bağlar
Buna yürek dayanmaz, bu göçe gökler ağlar
Bakışınız mânâlı, nere gidiyorsunuz?

Ne gördünüz bu yurdun kışından, ayazından
Duygulu baharından, sıcakkanlı yazından
Ne gördünüz çehresi hüzne kanmış güzünden
Yürümeniz edalı, nere gidiyorsunuz?

Gidemezsiniz böyle terk ederek sılayı
Sinenize yük görüp azıcık bir vefayı
Yüreğimde açarak derince bir yarayı
Siteminiz ağdalı, nere gidiyorsunuz?

Ehlinizden kopmuş da ele gidiyorsunuz
Bir tufana uğramış, sele gidiyorsunuz
Sanmayın ki doğru bir yola gidiyorsunuz
Beyleri köle kılan kula gidiyorsunuz?