

SILA ÖZLEMİ

Nuri PEKSÖZ

Zemheride bir yolcuym ey dağlar!
Efkârlıyım, sızım kalmış orada.
Gurbet olmuş büyüdüğüm o diyar
Gün yanığı yüzüm kalmış orada.

Hatırlarım beslediğim düşleri
Akıtırım yüreğime yaşları
Çoktan unutmuşum vefasız yâri
Teli kırık sazım kalmış orada.

Gurbeti bilirim tarifsiz gamdır
Umudum dağlarda garip çobandır
Tüten bir dumanım yüreğim kandır
Savrulmuşum közüm kalmış orada.

Ekinde orakta tırpanda benim
Esmer bir ekmeğim yanıktır tenim
Çakırdikeniyim, can yakan canım
Çözülmemiş kozum kalmış orada.

Yaşmağını çözmüş bir gelin suya
Yakar yüreğini gördüğü rüya
Hasrettir gurbetten gelen yolcuya
Adım adım izim kalmış orada.

Hayalimde beslediğim gam olur
Yıldızlara yakın bir akşam olur
Kağnı olur, saban olur, gem olur
Ukde olmuş arzum kalmış orada.

Ne çabuk yaylada bitti aзіğım
Selim derelerde, dağlarda çığım
Bilemezsiniz oralarda çığlığım
Solgun, silik yazım kalmış orada.

Yüklenmiş bir katar oldu hasretim
Bütün yürekleri yakan gurbetim
Yoksulum bitmeyen bir sefaletim
Tenim burda özüm kalmış orada.

NEYE YARAR

Birkan AKYÜZ

Küllerin içinde güller arama
Aşkla tutuşmayan köz neye yarar.
Cilve sevgilide güzeldir ama
Âşık usandıran naz neye yarar.

Tatlı tebessümü defterden silen
Kırpiğı ıslatan, sineye dolan
Çorbada olmayan, derde dert olan
Yaraya basılan tuz neye yarar.

Bazen zülfüyâra dokunmak gerek
Seven kan kusmaya başlar giderek
Nağme tele küsmüş, zehir zemberek
Aşığı sevmeyen saz neye yarar.

Çare olamıyor merhemler derde
Şahlanmış yalanlar, hakikat yerde
Kalpler mühürlenmiş, çekilmiş perde
Gerçeği görmeyen göz neye yarar.

Hilkat sebebini, yaşar, bilmeden
Dile destan etmiş birini, neden
Herkes konuşuyor yüksek perdeden
Mevla'yı anmayan söz neye yarar.