

TAŞIN YÜREĞİ SIZLAR**Hayrettin DURMUŞ**

Gönüller arasında açıldıkça uçurum
Taşın yüreği sızlar dağlar yüz yüze gelir

Soylu sevda yangını sarsın diye yüreği
Gül kokulu ay yüzlü canan ikaza gelir

Sabrı kalkan eyleyip kuşanırsan sevgiyi
Haralar saray olur vahşi at dize gelir

Gümüş yüklü kervanlar uğramaz semtimize
Tepeden tırnağa aşk şükür ki bize gelir

Doğrasan dilim dilim gam değil ki sevgilim
Lâkin kem göz değerse sevdamız göze gelir

Yalancı vahalarda su arayan biçare
Senin kokunu alsa koşarak köze gelir

Kandilinde fitilim ateş ne yapsın bana
Ayazlar yana döne bahara yaza gelir

Mahmuzlayıp atını geçersen derbentleri
Sevdayla tırmanınca yokuşlar düze gelir

İz sürdükçe süvari söz ırmağına varır
Akan su yatağına insansa öze gelir

İNTİZAR**İbrahim TÜRKHAN**

Nasırlaşan sitem kalır sadece
Birkaç nakarata sığın sevdadan
Yıldızların matem yeridir gece
Göge yayılacak sessiz bir figan

Yıllar yağlı kement dolanır boyna
Acılar cellâttır hüznler zindan
Kaçılmaz gerçeği haykırır ayna
“Önünde ölüm var gerisi yalan!”

Ağzının payını alarak gönül
Yüz üstü yıkılır yaman mı yaman
Ne bülbülde şevk var ne davetkâr gül
Bağlar çöle döner yer gök toz-duman

Meçhul terennümler kafiyelenir
Dilin arkadaşı ne saz ne keman
Ömür kor halinde akan nehirdir
Serapa dönüşür bir anda umman

Dişliler matemde akrep mecalsiz
Sonsuzluk yolunda susar yelkovan
Koymaz geride ses ne de ufak iz
Âna hapsolarak kaybolan zaman