

## TESLİMİYET

Mehmet DURMAZ

Yeşertme nefret otunu  
Sevgi bitsin dimağlarda  
Deviren dünya putunu  
Ağırlanır otağlarda

Şeklini geç özlere bak  
Terslere bak düzlere bak  
Kır kabuğu kozlara bak  
Kalma sığılarda sığılarda

Doldur aşk ile bendini  
Öldür yolunda kendini  
Bir avcı bozar fendini  
Takılıp kalma ağlarda

Temize çektim ruhumu  
İçime ektim ruhumu  
Ruhunla yaktım ruhumu  
Yangın var şimdi dağlarda

Hani varım, hani yokum  
Bağ, bahçe, tarla, takım  
Her mevsim ister bakım  
İş bitmiyor bu bağlarda

Baharda dalların kurur  
Çiçeğini dolu vurur  
Sevdiğine bela verir  
Solarsın taze çağlarda

Onsuz mesafe alınmaz  
Bildirmeyince bilinmez  
Vermeyince can bulunmaz  
Ne ölüde ne sağlarda

## ÖMÜR TÜKENİRKEN

Mehmet GÖZÜKARA

Boş beleş işlerle gönül eyleme  
Yolcu seni bekler yol seni bekler  
Sırrın varsa bir tek kula söyleme  
Dudak seni bekler dil seni bekler

Gaflete dalarsan âmân eksilmez  
Ömür tükenirken zaman eksilmez  
Dağların başından duman eksilmez  
Yağmur seni bekler sel seni bekler

Kuşlar ses vererek sesin duyurur  
Herkesin yavrusu kendince uyur  
Davete icabet sünnet buyurur  
Meyve seni bekler dal seni bekler

O Süleyman bozmamıştır ahtını  
Belkıs terk eyledi zümrüt tahtını  
Layık olanların açar bahtını  
Hasır seni bekler çul seni bekler

Olunmuşsa mutlu mesut yuvada  
Haklı çıkılmıştır mutlak davada  
Çalımlı avcılar gezmez ovada  
Aslan seni bekler fil seni bekler

Gurbet dedikleri hasret dağıdır  
Gönül dedikleri sevgi bağıdır  
Ölüm dedikleri hane dağıtır  
Kefen seni bekler sal seni bekler

Kara kazan her kapıya kurulur  
Baykuş tüner eve kilit vurulur  
Kabir denen bir menzile varılır  
Yürü seni bekler kal seni bekler

Mecburi konanlar mecburi göçer  
Ölüm bir badedir her nefis içer  
Seven *Gözükara* canından geçer  
Darlık seni bekler bol seni bekler