

YÂR GAZELİ**Mustafa OĞUZ**

Sevgili gelir, susuz çöl, gül gülistan olur
Yârin eli değer, her yer bağ-ı bostan olur

Bir yudum ab-ı hayat içeriz yâr elinden
Suya kanar, kurumuş gönlümüz mestan olur

Karanlık ufuklara güneş gibi doğar yâr
Büyülenir gözlerimiz ona hayran olur

Görünce sevgiliyi kendimizden geçeriz
Doğranır kanlı parmaklarımız ziyan olur

Ayrılık okları saplanır da kalbimize
Gözyaşları sele döner gönlümüz kan olur

Gider kapısında divan dururuz her gece
Canandan gelen her söz bizlere ferman olur

Aşk kuyusuna düşer, yanar tutuşur gönül
Sevgili, kanayan cümle derde derman olur

YABANDA**Mehmet BAŞ**

Güzellik dediğin gün gelir solar
Güzelim diyerek gezme yabanda
Simsiyah saçına beyazlar dolar
Yılları ard arda dizme yabanda

İkrarın var ise dostun yolunda
Gayrı işin olmaz dünya pulunda
Kazılmış mezarın yolun sonunda
İncitip canları üzme yabanda

Yar yolunda gülemezsem ölürüm
Yürü derse ardı sıra yürürüm
Çılgık çılgık sessizliği bürürüm
Beni yâd görerek ezme yabanda

Ölüm sağa düşer hasretse sola
Muhtaç etme Rabbim kulunu kula
Eriştir bizleri müstakim yola
Hicran bıçağıyla yüzme yabanda

Al bayrağın can verilen alında
Sevda peteğisin hasret balında
Koparma gülümü dursun dalında
Bıkıp ta öylece bezme yabanda

Kül olur yanarım sen beni yaksan
Ateşler gül olur bir kere baksan
Bir nehir olup da kalbime aksan
Yoluma tuzaklar düzme yabanda

Bir zerredir insan dünya içinde
Yükü vardır her şeylerin hiçinde
Kalkar kervan sevgilinin göçünde
Beni hor gözlerle süzme yabanda