

## Yazık

### ◆ Mehmet Durmaz

Koca yürek dar kafese  
Sığıdı diye ağlıyorum  
Üstümüze kara bulut  
Ağdı diye ağlıyorum.

Kula kulluk yok arkadaş  
Diyen gitti yavaş yavaş  
Nice yiğit zalime baş  
Eğdi diye ağlıyorum.

Gül dikerim diken çıkar  
Öz evladım anım yakar  
Güvendiğim dağlara kar  
Yağdı diye ağlıyorum.

Derdi yalan, yalan yası  
Dünya tuzak dünya pusu  
Ruhumuzu kiri pası  
Boğdu diye ağlıyorum.

Dalavere varı yoğu  
Sahte çiçek kalles koku  
Bağrımıza hain oku  
Değdi diye ağlıyorum.

## Yorgun

### ◆ Mehmet Baş

Kirlendi dünyanın berrak çehresi  
Yalanla karılmış cümleler yorgun  
Yok mu bu yaranın yok mu çaresi  
Hileyle sarılmış kaleler yorgun

Aldatır insanı serabı çölün  
Tütmüyor dumanı aşk denen külün  
Gülleri sevmektir suçu bülbülün  
Has bahçede açan laleler yorgun

Açılır ansızın ecel yelkeni  
Kırılır zamanın ince dümeni  
Çağırır toprağa nice bedeni  
Riyayla süslenmiş çileler yorgun

Beşbirlik alın gerdana takın  
Hesap cüzdanını tabuta çakın  
Gidenin ardından ağıtlar yakın  
Oyunlar tuzaklar hileler yorgun

Kula kul olmanın adını koyun  
Yalanla beslenip gıybetle doyun  
Bir oyun içinde oynanır oyun  
Tangolar sambalar baleler yorgun

Kuyruklar tilkidir gövdeler aslan  
Sana da yazayım bir küçük destan  
Geçerken köprüyü ayıya yaslan  
Kırılmış sepetler seleler yorgun

İnsanlık ararsan mal ile mülkte  
Soytarılar gezer bu koca sirkte  
Sıpanın yuları durmaz ki örkte  
Atların boynunda yeşeller yorgun

Kuru gürültüde güfte ne arar  
Eşeğin sesinde beste ne arar  
Olmamış başakta deste ne arar  
Ayaklar bacaklar kelleler yorgun